



# Nieuwsbrief

## Protestantse Gemeente

### Wanneperveen / Belt-Schutsloot

# ZONDAG 17 MEI 2026

#### Welkom

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen deze zondag. De dienst begint om 09:30 uur. Voorganger deze morgen is onze eigen predikant Gerda Lubbersen. We nodigen je uit om voor de dienst vanaf 09:00 uur een bekertje koffie, thee of ranja te nuttigen en even bij te praten. De collecten zijn voor (1) Diaconie ( Stichting Present ) en (2) Kerk en onderhoud. Kun je niet komen? De diensten zijn op onderstaande manier te volgen:  
Wanneperveen : [www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl](http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl) → Kerk Media → 'Kerk TV Wanneperveen live', via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) of <https://bijzonderdiensten.mozello.com>  
Belt-Schutsloot : [www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl](http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl) → Kerk Media → 'Kerk TV Live'

#### Komende diensten

- Zondag	24 mei	09.30 uur	Ds. G. Lubbersen ( 1 <sup>e</sup> Pinksterdag )
- Zondag	31 mei	09.30 uur	Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot
- Zondag	7 juni	09.30 uur	Mevr. H. Kramer-de Jong, Emmeloord
- Zondag	14 juni	09.30 uur	Ds. G. Lubbersen ( jeugddienst )

#### Gebedsbijeenkomst

Op **woensdag 20 mei van 19.00 – 19.45 uur** komen we weer bij elkaar voor de gebedsbijeenkomst in de consistorie in Belt – Schutsloot. Als gebedsgroep komen we elke 2 weken bij elkaar om samen te bidden en te danken onder alle omstandigheden, naar 1 Thessalonicenzen 5: 16 – 19 waar staat: *'Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de Geest niet uit.'*

#### Doelcollecte mei

In juli 2024 hebben we gecollecteerd voor de Groene Wensboot. De Groene Wensboot is een comfortabele fluisterboot speciaal gebouwd voor mensen met een (fysieke of geestelijke) beperking, die samen met hun dierbaren willen genieten van de natuur in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Nu kwam afgelopen maart deze organisatie in het nieuws omdat er schade is. Het botenhuis van de Groene Wensboot in Ossenzijl is hard toe aan een flinke opknabbeurt. Het dak is lek en de funderingspalen zijn verrot. Wij willen daarom opnieuw geld inzamelen om dit goede doel te ondersteunen.

*Namens de diaconie dus van harte bij u aanbevolen.*

#### Roosevelt vakantieweek

De Roosevelt vakantieweek is een verzorgde vakantie in het aangepaste Rooseveltpaviljoen (Nieuw Hydepark) in Doorn, speciaal voor mensen met een lichamelijke beperking of zorgbehoefte die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen. Vrijwilligers bieden intensieve begeleiding en persoonlijke aandacht in een huiselijke, christelijke omgeving. Gasten kunnen heerlijk genieten van de groene omgeving en de rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De kamers beschikken over een wastafel, eigen toilet en een douche. Dit jaar wordt deze week gehouden in week 39. Dat is van 19 t/m 26 september 2026 en daarom kunnen mensen uit onze gemeente zich nu aanmelden. U kunt u opgeven bij Hennie de Goede of Reina Oosterhuis.

#### Groot Nieuws Radio Psalmendag vrijdag 15 mei

- Morgen, vrijdag 15 mei 2026, wijdt Groot Nieuws Radio voor het vierde jaar op rij het themakanaal Blijde Klanken volledig aan de psalmen. Van 08.00 tot 20.00 uur zijn álle 150 psalmen te horen. De uitzending staat niet alleen stil bij de kracht van deze eeuwenoude liederen, maar laat ook de diversiteit zien van het Nederlandse korenlandschap. De Psalmendag wordt gepresenteerd door Hans van Vuuren, Lukas Kramer, Tim Hendriks en Youri van der Geest. Elk uur geven Andries Knevel en Jorrit Woudt een korte, verdiepende toelichting op een van de psalmen.

Je luistert via de app of op <https://www.grootnieuwsradio.nl/blijde-klanken> naar de Psalmendag.

- En je kunt nog tot morgen (vrijdag 15 mei) 18.00 uur op <https://www.grootnieuwsradio.nl/stem-voor-de-opwekking-top-100-van-2026> stemmen voor de Opwekking Top 100.

*Veel plezier en vriendelijke groet, Jacques Zomer*

#### Facebook PKN Wanneperveen

PKN Wanneperveen heeft een Facebook pagina op <https://www.facebook.com/PKNWanneperveen/>

*Kopij voor Nieuwsbrief volgende week zondag*

U kunt kopij tot donderdagavond 18.00 uur via e-mail sturen naar [niewsbriefwanneperveen@gmail.com](mailto:niewsbriefwanneperveen@gmail.com)

Predikant: ds. Gerda Lubbersen, tel. 06-59112889 email: [predikant@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl](mailto:predikant@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl)  
Vertrouwenspersonen: de heer Klaas de Lange en mevrouw Sabina Schutte-Pullen (gegevens zie website onder algemeen/veilige kerk)

U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.

Onze kerk op internet	<a href="http://pknwanneperveenbeltschutsloot.nl">pknwanneperveenbeltschutsloot.nl</a>
Team Bijzondere Diensten	<a href="https://bijzondere diensten.mozello.com">https://bijzondere diensten.mozello.com</a>
Facebook PKN Wanneperveen	<a href="https://www.facebook.com/pknwanneperveen">www.facebook.com/pknwanneperveen</a>
E-mailadres Nieuwsbrief	<a href="mailto:niewsbriefwanneperveen@gmail.com">niewsbriefwanneperveen@gmail.com</a>
E-mailadres Publicaties	<a href="mailto:scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl">scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl</a>
E-mailadres Ledenadministratie	<a href="mailto:ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl">ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl</a>
Bankrekeningnummer Diaconie	NL40 RABO 036.71.51.804
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters	NL27 RABO 036.71.54.463



### **Verboden Toegang Onbekend maakt onbemind?**

Hoeveel weet jij af van de eindtijd? Ik ben sinds ongeveer twee jaar bezig met de filmdocumentaire 'De Eindtijd is een feit'. Door het lezen van een boek van mijn zwager ben ik geïnspireerd om daar met zijn hulp een documentaire van te maken. Toen ik het boek gelezen had, kwam ik tot de ontdekking dat ik er eigenlijk maar weinig vanaf wist. Ik ben er inmiddels van overtuigd dat God ons wil aansporen om te ontdekken wat Hij door Zijn profeten, maar ook wat Jezus zelf, ons heeft bekendgemaakt over de eindtijd. Er zijn christenen die van mening zijn en in hun geloof ervaren dat het niet belangrijk is om dit allemaal

'precies te weten'. Daarnaast zijn we vaak onbekend met al die visioenen zoals in Openbaring, weten we daar geen raad mee, of vinden we het te 'eng' om daar echt over na te denken. Ik ben van mening dat we dan wel de plank mislaan. Wanneer dat alles niet belangrijk is om te onderzoeken, waarom staan al die profetieën dan in het Oude Testament, en spreken Jezus, maar ook bijvoorbeeld Paulus, hierover? Sterker nog: wij worden door hen gewaarschuwd om alert te zijn op de tekenen van de tijd!

### **Ben jij die priester, Leviet of de Samaritaan?**

Om maar direct met de deur in huis te vallen: LHBT+. Hoe sta jij hier tegenover? Loop je er liever met een boog omheen: 'Daar hebben we het (liever) niet over...'? Wat zou Jezus doen? Jezus zocht de mensen aan de rand van 'de kerk' (en zelfs daarbuiten) op: hoeren en tollenaars. Elke christen weet dat. Maar waarom hebben wij dan toch (meestal) moeite om hierover in gesprek te gaan, laat staan met iemand die onder deze 'categorie' valt? We zijn zo snel geneigd om toch maar even een stukje om te lopen. Want anders moet je er wel een standpunt over hebben, toch? Naar mijn mening is niet altijd alles zo duidelijk 'zwart' of 'wit'. Om homoseksualiteit te benoemen: dat vind ik zelf een moeilijk onderwerp. Welk standpunt moet je hierover innemen? Maar dat is misschien juist wel onze valkuil... Moeten wij er een standpunt over innemen om überhaupt in gesprek te kunnen gaan?

### **Een gepersonaliseerde Bijbel?**

Heb jij een gepersonaliseerde Bijbel? Zoals in de vorige blog 'Kerksnack Uit De Muur' is geschreven, heeft iedereen wel zijn eigen smaak als het gaat om wat aanspreekt in een dienst. Geldt dat ook voor jouw Bijbel? Nee, ik bedoel niet een bepaalde Bijbelvertaling. Heb je gedeelten in de Bijbel waar je zelf een bordje 'Verboden Toegang' hebt bij gezet? Juist wanneer het gaat om 'moeilijke onderwerpen' kunnen we snel Bijbelteksten 'oplepelen'. Het lijkt soms wel alsof andere gedeelten in de Bijbel er dan niet toe doen, en alsof alleen de Bijbelgedeelten die 'men' of 'de kerk' aanhaalt van belang zijn. In de meeste gevallen is dat niet eens met opzet. Zelf heb ik ontdekt dat ik ook vaak 'ideeën' heb over hoe het geloof in elkaar zit en ben ik 'van kerk uit' opgegroeid met waarheden. Waarheden die ik aangenomen had, maar waar ik nu wel anders tegenaan kijk. Een voorbeeld hiervan is mijn oorspronkelijke beeld over de wederkomst van Jezus. Ook worden meningen over een onderwerp vaak bepaald door hoe vaak christenen een mening vormen over dat onderwerp. Een tijd geleden las ik een stukje van een dominee die schreef dat er vaak discussies en meningen zijn over seksualiteit en alles wat daar verkeerd aan kan zijn. Maar, schreef hij, wanneer hebben we het als christenen over het verkeerde van geld en bezit? Terwijl de meeste wetten en regels in de Bijbel juist daarover gaan...

### **Vrije toegang!**

Daarom is het zo belangrijk om ook zelf op onderzoek uit te gaan in de Bijbel en in gesprek te gaan met mensen om je heen. Ontdek hoe anderen leven, ontdek hun ervaringen en meningen. Deel je eigen ervaring en geloofsovertuiging met medechristenen en vraag ook naar hun ideeën. Ontdek bovenal wat Jezus ons in dit alles heeft geleerd en gegeven: vrije toegang tot Zijn Genade!

12 mei 2026, Rudy Strijker, [blog@striker-online.nl](http://blog@striker-online.nl)