



Nieuwsbrief

Protestantse Gemeente

Wanneperveen / Belt-Schutsloot

ZONDAG 30 MAART 2025

↓ NADENKERTJE ↓

Een jonge man vroeg aan een oudere man:
"Meneer, welke dag kan je het beste bidden?"

De man antwoordde:
"De beste dag om te bidden is de dag voor je dood."

De jongen was verbaasd en vroeg:
"Hoe weet ik mijn sterfdag?"

De man zei:
"Niemand weet dat en daarom moeten we elke dag bidden."



Welkom

Welkom in de kerk in Wanneperveen. We beginnen om 09.30 uur. Dhr. K. de Lange uit Marknesse gaat voor. De collecten zijn voor (1) Doelcollecte voor International Justice Mission en (2) Kerk en onderhoud. Vanaf 09.00 uur ben je welkom voor een bekertje koffie/thee/ranja.

De diensten zijn ook te volgen via www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → 'Kerk TV Wanneperveen live', via www.kerkdienstgemist.nl of via <https://bijzonderediensten.mozello.com>

Komende diensten

- | | | |
|-------------------|-----------|--|
| - Zondag 6 april | 09.30 uur | Egbert Jan Haselhorst, Den Ham (Jeugd-/gezinsdienst)
m.m.v. gospelgroep 'One Spirit' uit Zwolle |
| - Zondag 13 april | 09.30 uur | Ds. J. Stap, Wanneperveen |
| - Zondag 17 april | 19.30 uur | Ds. J. Stap, Wanneperveen (Witte Donderdag, Heilig Avondmaal)
Gezamenlijke dienst in de kerk in Belt-Schutsloot |
| - Zondag 18 april | 19.30 uur | Ds. T. Veenstra, Kampen (Goede Vrijdag)
Gezamenlijke dienst in de kerk in Wanneperveen |
| - Zondag 20 april | 09.30 uur | Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord (1 ^e Paasdag)
m.m.v. fam. Kolsters uit Nijeveen |

Doelcollecte diaconie maart 2025

De doelcollecte voor maart is bestemd voor het IJM (International Justice Mission). IJM zet zich in om mensen in armoede te beschermen tegen geweld, mensenhandel en slavernij. IJM spoort de kinderen en volwassenen op die slachtoffer zijn van geweld, slavernij en mensenhandel. Zij ondersteunen de lokale autoriteiten in het bevrijden van de slachtoffers. Zij zorgen vervolgens voor de eerste levensbehoeften van de bevrijde slachtoffers, zoals een veilig onderkomen, voedsel, medische zorg, nazorg en onderwijs. Voor ieder individu maken zij een persoonlijk nazorgplan. Lees meer over het IJM op www.ijmnl.org.

Inzameling Voedselbank

Op zondag 13 april is de collecte bestemd voor de Voedselbank. De dag ervoor, oftewel 12 april, zal er in de kerk van zowel Belt-Schutsloot als Wanneperveen tussen 11:00 uur en 12:00 uur de mogelijkheid zijn om alvast donaties te brengen. Er leven in Nederland bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. De Voedselbanken willen graag meer mensen helpen, maar daarvoor is ook meer voedsel nodig. Zij willen voor een gezin wekelijks een gevarieerd pakket samenstellen, afgestemd op de grootte van het gezin. Daarom ben je welkom om goed en gezond voedsel te doneren. Doneer aub alleen ongeopende, houdbare producten. Ook de collecte tijdens de avondmaaldienst op Witte Donderdag is bestemd voor de Voedselbank.

Roosevelthuis/Nieuw Hydepark

Op de Utrechtse Heuvelrug bij Doorn ligt het prachtige landgoed Hydepark. Op dit landgoed vindt u het Nieuw Hydepark. In onze gemeente wordt er nog vaak over de vorige naam, het Roosevelthuis, gesproken. Het Rooseveltpaviljoen is een aangepaste vakantieaccommodatie en in Nieuw Hydepark is ook het opleidingscentrum van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gevestigd. Onze gemeente heeft voor dit jaar opnieuw de inschrijfformulieren ontvangen. Dit jaar is er de mogelijkheid om hier heen te gaan van 21 t/m 28 juni. Kijk voor meer informatie op www.nieuwhydepark.nl of raadpleeg 1 van de diakenen. Ook voor opgave kunt u bij de diaconie terecht.

100 jaar Kerkgebouw Belt-Schutsloot

Op zaterdag 10 mei a.s. vieren we dat het 100 jaar geleden is dat de Hervormde kerk in Belt-Schutsloot ingewijd is. Inmiddels is het kerkgebouw het thuis van de Protestantse Gemeente Wanneperveen/Belt-Schutsloot in Belt-Schutsloot. We zijn bezig een tentoonstelling voor te bereiden die op zaterdag 10 mei van 10.00 – 16.00 uur te bezoeken is. Ook zullen er een aantal kunstwerken te bewonderen zijn, die speciaal voor deze viering gemaakt zijn. Voor de kinderen is er een kleurwedstrijd. Zet u al vast de datum in uw agenda, we verwelkomen u graag.

De jubileumcommissie

Muskathlon Uganda 2025

Bij deze een verslag van mijn reis naar Uganda. De fondsenwerving duurt officieel nog tot eind deze week. Vandaar ook dat het iets langer heeft geduurd voordat jullie van mij horen. Ik kan nu dan ook met blijdschap en grote dankbaarheid melden dat we in totaal met 69 mensen € 789.296,35 hebben opgehaald, waarvan mijn aandeel € 17.891,20 is. Dit bedrag is incl. mensen die een kind sponsoren wat wordt gerekend als € 1000,- op mijn account. Iedereen die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan steun voor, tijdens, en na mijn reis uit het diepst van mijn hart, super BEDANKT!!!! Ik heb met eigen ogen gezien hoe hard dit geld nodig is en dat dit op een volstrekt eerlijke manier verdeeld wordt. We vertrokken op donderdag 31 jan. om 3:00 vanuit Zwolle en lagen we de volgende ochtend 3:15 (2 uur tijdverschil) na een hele dag reizen eindelijk op bed. De volgende ochtend om 6:30 de wekker en bij het openen van de gordijnen dringt het dan tot me door: Ik ben in Afrika! Een totaal andere wereld waarin je wakker wordt met geluiden en geuren om je heen alsof je in de dierentuin bent. Prachtig!! Deze eerste dag stond een projectbezoek in Kampala op het programma maar wegens een ebola besmetting in de stad mochten we uit voorzorg niet de stad in. Heel jammer maar via een livestream konden we zien wat de mensen op de projecten voor ons gedaan en gemaakt hebben. De volgende ochtend vertrokken we vroeg vanuit Kampala naar Gulu in het noorden, een busreis die zo'n beetje de hele dag duurde over bijster slechte wegen maar wat een indruk van hoe mensen wonen en bewegen in de steden en dorpen. We vielen van de ene verbazing in de andere. Heel veel mensen op straat, heel druk, veel armoede, weinig hygiëne en van tijd tot tijd een prachtige natuur is wel een beetje de omschrijving van de reis die we maakten. De volgende dag was het zondag en zaten we om 7:30 in de kerk voor een dienst die 2 en half uur duurde.

Prachtige dienst met veel zang en dans (net wat voor mij) Ook vertelden tijdens deze dienst een aantal mensen hun getuigenis hoe ze als kind ontvoerd waren door het rebellen leger van Joseph Kony en welke verschrikkelijke dingen ze hadden meegemaakt. Heel indrukwekkend om te horen. 's Middags vertrokken we naar de plek waar we de muskathlon zullen gaan doen en hebben we even lekker getraind (bij 33 graden). Ook spraken we hier met nog meer slachtoffers van deze verschrikkelijke oorlog die meer dan 30 jaar heeft geduurd. Deze oorlog heeft ervoor gezorgd dat een hele generatie compleet getraumatiseerd is en waarvan de gevolgen nu nog duidelijk zichtbaar zijn. Een groot contrast dat op zo'n mooie plek zoveel leed en verdriet heeft kunnen plaatsvinden. De volgende dag was een project bezoek. We ontmoetten de kinderen die deelnamen aan deze projecten. Eerst heel onwennig, werden we bijna als koningen ontvangen, kinderen die je willen aanraken, je hand vasthouden en zelfs diepe buigingen maken. Voor deze projecten worden de armste kinderen in de omgeving geselecteerd en uitgenodigd. Hier krijgen ze dan medische zorg, goed te eten en onderwijs. De vrijwilligers die hier voor Compassion werken zijn zelf ook vaak arm en vaak door hun eigen trauma's van de oorlog bereid om deze nieuwe generatie vooruit te helpen. Later gaan we in kleine groepjes op huisbezoek. We komen bij een omaatje thuis waarvan de dochter is overleden en die nu de zorg draagt voor haar jonge kleinkinderen. Zelf heeft ze hiv aids en kan ze nog amper lopen. Ze krijgt hierbij hulp van een aantal buurvrouwen en samen verbouwen ze wat aardappelen en mais om in leven te blijven.

Water wordt bij een bron gehaald, waarbij sommigen vele kilometers af moeten leggen met grote jerrycans op hun hoofd. Als je dit van zo dichtbij meemaakt en voelt wordt je echt even heel stil van binnen. Toen ik daar zo zat schaamde ik me oprecht voor mijn eigen rijkdom en hoe vanzelfsprekend we dit ook vinden, waarbij we vaak alleen maar klagen over hoe we worden benadeeld door van alles en nog wat.... De volgende dag een dagje vrij en vertrokken we om 6:00 voor een dagje safari. Wat een prachtige belevenis, buffels, olifanten, giraffen en weet ik wat al niet meer zagen we toen we door het park reden. Ook hebben we 3 uur over de Nijl gevaren. Prachtig!! (De reis, hotels en alles wat er bij komt hebben we overigens zelf betaald 😊). De volgende dag was het dan zover: De muskathlon! We liepen over een parcours van 10,5 km en liepen dan al naar gelang de afstand waarvoor je je had opgegeven rondjes. We vertrokken heel vroeg in de ochtend omdat i.v.m. de hitte iedereen uiterlijk 11:00 binnen moest zijn. De track was werkelijk prachtig, door de Afrikaanse natuur met overal dorpelingen aan de kant van de weg, die ook vrolijk mee renden, fietsten of wandelden. Om de 3 km standjes met eten en drinken en op een aantal plaatsen sportartsen om te checken of je nog ok was. Heel goed georganiseerd en wat een prachtige ervaring! Onvergetelijk!! Dit was tevens de laatste dag van onze reis. De volgende dag vertrokken we alweer vroeg richting Kampala waarvan we later die avond naar Entebbe gingen om weer in het vliegtuig richting Brussel te stappen. Eenmaal thuis was ik echt een paar weken nodig om alles een plek te geven. In korte tijd hebben we heel veel gezien, gehoord en hobbelden we van hot naar her met een groep van zo'n 80 mensen, mannen en vrouwen van 16 tot 64, allemaal verschillend uit alle hoeken van het land. Veel indrukken, gesprekken, gedachten, gevoelens. Best intensief. De periode naar deze reis toe vroeg ik me steeds weer af: Waar ben ik nu tocht weer aan begonnen? Maar nu het voorbij is alleen maar blij en vooral heel dankbaar dat ik dit heb kunnen en mogen doen, mede door jullie steun! Nogmaals super bedankt!!!

Groet Johan

Sponsorloop

Op 9 mei dit jaar wil ik de uitdaging aangaan om 100 km te gaan wandelen voor het goede doel:

Tot Heil Des Volks! De actie **de 24 uur van Z(wartsluis) naar A(msterdam)** welke is opgezet vanuit de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis. Waarom ga ik mee doen en dan juist voor dit doel? Ik heb een aantal verhalen gehoord hoe mensen met valse voorwendselen naar Nederland gehaald worden en vervolgens gedwongen worden om in de prostitutie te werken. Of hoe, door ongelukkige omstandigheden mensen zomaar dakloos kunnen worden (en hebben wij ons oordeel dan niet te snel klaar). En we weten dat armoede toch niet altijd ver weg is. En zo ook verslaving. De stichting welke in 1855 in Amsterdam is opgericht, richt haar pijlen op deze vier aandachtsgebieden.

Voor meer informatie zou je kunnen kijken op de site van de stichting, www.thdv.nl

Uiteraard wil ik met deze uitdaging geld ophalen voor dit goede doel. U/jij kunt mij sponsoren. Dit zou je kunnen doen op <https://supporta.cc/jc32/bzbwckpqcj> en dan te klikken op mijn naam.

Maar ik wil ook nog een andere uitdaging aangaan. U/jij sponsort mij en ik geef er wat voor terug. Dit in de vorm van een goed verzorgde maaltijd. Als u/jij een groep van minimaal 15 personen bij elkaar verzamelt, ga ik een buffet voorbereiden. Om het voor beide aantrekkelijk te houden, hang ik hier dan een prijskaartje aan van € 30 pp. Mocht je vragen hebben of ook mee zou willen doen, neem dan contact met mij op. Dit kan telefonisch 06 44856615 of per mail k.korthoef@kpnplanet.nl

Met vriendelijke groet, Klaas Korthoef

Verkiezingen

We gaan het aantal ouderlingen in Belt-Schutsloot terugbrengen van 5 naar 4. Daardoor is er nog 1 vacature ouderling die vervuld moet worden. U kunt voor deze vacature nog namen/aanbevelingen indienen tot en met dinsdag 1 april bij de scriba of iemand anders van de kerkenraad.

Voor de openstaande vacatures in Wanneperveen is de kerkenraad nog in overleg hoe nu verder hiermee.

Financieel

Ouderling Jannet Doosje heeft tijdens een bezoekje een gift van €20 ontvangen voor de kerk.

Oproep vrijwilligers startzondag 21 september 2025

Voor het organiseren van de gezamenlijke startzondag zijn we een aantal vrijwilligers nodig. Lijkt u/jou dit leuk om te doen, dan kun je dit doorgeven via een mailtje naar de scriba.

Is biddag nog wel nodig in 2025 ?

Woensdag 12 maart, een 'gewone doordeweekse dag', was het biddag.

Wikipedia zegt over Biddag; Biddag voor gewas en arbeid en dankdag voor gewas en arbeid zijn twee gedenkdagen in het protestantisme in Nederland, waarin er speciaal gebeden (in het voorjaar) en gedankt (in het najaar) wordt voor de oogst en het werk.

Biddag werd door de protestantse Duitse rijkskanselier/staatsman Otto von Bismarck (1815-1898) ingesteld, omdat hij het belangrijk vond dat de protestanten, net als de Rooms katholieken, een eigen gebedsday hadden.

Bidden of God de gewassen wilde laten groeien en zegenen was vroeger echt wel nodig, want als de oogst mislukte, was vaak bittere armoede en honger het gevolg.

Maar moeten we in 2025 ook nog steeds om Gods zegen voor de oogst vragen ?

Een professor op de landbouwuniversiteit gaf zijn studenten les over graankorrels.

Hij had wat graankorrels meegenomen en vertelde dat hij alle ingrediënten die in een graankorrel zitten, wel los bij elkaar kon zoeken en er dan een graankorrel van maken.

'Maar het belangrijkste kan ik niet', zei hij, 'en dat is die graankorrel groeikracht geven, zodat hij kan groeien en vrucht dragen. Dat kan God alleen.'

We menen in 2025 heel veel te kunnen op het gebied van zaaien, wieden, poten, beregenen en oogsten, maar we kunnen nog geen grassprietje laten groeien.

Daarom denk ik dat bidden, of God het zaai- en pootgoed wil zegenen en wil laten groeien, nog steeds hard nodig is. En daarnaast is er zoveel onrust in de wereld dat het bidden tot God misschien nog wel veel harder nodiger is dan ooit. Zelfs in 2025.

Klaas de Lange.

Biddag voor ons leven:

Wij komen Heer tot U en vragen om Uw zegen

Voor alle arbeid die U van mij verwacht, wilt U mij daarvoor krachten geven.

Wij komen Heer tot U, en vragen om Uw zegen,

Voor alles over Uw Woord dat ik mag zaaien, wilt U daarvoor dan groeikracht geven.

Wij komen Heer tot U, en vragen om Uw zegen,

Voor alles wat ik graag wil maaien, wilt U de rijpheid geven

Wij komen Heer tot U, en vragen om uw Zegen,

Voor alle woorden die ik over U spreek, wilt U dan open harten geven.

Wij komen Heer tot U, en vragen om Uw zegen,

Voor liefde die ik mag geven, aan allen die zonder liefde moeten leven.

Wij komen Heer tot U, en vragen om Uw zegen,

Dat ik vruchtbaar in Uw dienst,- en tot eer van U mag leven.

Vrij bewerkt naar een gedicht van Ina van der Welle.

Kopij voor Nieuwsbrief volgende week zondag

U kunt kopij tot donderdagavond 18.00 uur via e-mail sturen naar niewsbriefwanneperveen@gmail.com

Kerkelijk werker: dhr. Klaas de Lange, tel. 0527-203270

U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.

Onze kerk op internet

pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Team Bijzondere Diensten

<https://bijzondere diensten.mozello.com>

Facebook PKN Wanneperveen

www.facebook.com/pknwanneperveen

E-mailadres Nieuwsbrief

niewsbriefwanneperveen@gmail.com

E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad

scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

E-mailadres Ledenadministratie

ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Bankrekeningnummer Diaconie

NL40 RABO 036.71.51.804

Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters

NL27 RABO 036.71.54.463