



Nieuwsbrief

Protestantse Gemeente

Wanneperveen / Belt-Schutsloot

ZONDAG 22 DECEMBER 2024

Kerstgebed

God, doe ons een ster zien,
zoals de wijzen uit het oosten,
opdat we weten
waar we U zoeken moeten
in de wereld van vandaag.



Doe ons een ster zien
die verder reikt
dan de kerstdagen.
Geef ons licht,
opdat we kunnen zien
of we op de goede weg zijn.

Laat ons een licht opgaan
in deze dagen,
opdat we ontdekken
wat het kind in de kribbe
ons laat zien:
uw liefde en uw warmte,
zomaar onverwacht
tussen heel gewone mensen.



(Greet Brokerhof-van der Waa)

Welkom

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen. Het is vandaag de 4^e zondag van Advent. We vieren het Kerstfeest samen met de kindernevendienst. De dienst begint om 11 uur. De collecten zijn voor (1) Doel Kindernevendienst en (2) Kerk en onderhoud. Vanaf 10.30 uur ben je welkom voor een kopje koffie/thee/ranja en kun je even bijpraten. Kun je niet komen? De dienst is op onderstaande manieren te volgen:
www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → 'Kerk TV Wanneperveen live'
De dienst is ook te vinden via **www.kerkdienstgemist.nl** of **<https://bijzonderediensten.mozello.com>**

Diensten met de kerst

- De Kerstnachtdienst begint om 21.00 uur. Er is geen spreker, wel werkt 'Comm nu met Sangh' mee. We lezen het Kerstverhaal vanaf de aankondiging van de geboorte van Johannes t/m het bezoek van de wijzen aan het kindje Jezus. Dat wisselen we af met samenzang en bijdragen van het koor. Vanaf 20.15 uur ben je welkom in de sfeervolle consistorie voor (warme) chocolademelk of Glühwein.
- Op 1^e Kerstdag beginnen we om 09.30 uur (half 10), Klaas de Lange uit Marknesse gaat voor. Er is muzikale medewerking van een Ensemble van Fanfare "De Wieden". Vanaf 09.00 uur is er koffie, thee en ranja en kun je gezellig met elkaar bijpraten.

Komende diensten

- Dinsdag 24 december	21.00 uur	Kerstnachtdienst m.m.v. Zangvereniging Comm nu met Sangh
- Woensdag 25 december	09.30 uur	Dhr. K. de Lange (1 ^e Kerstdag) + ensemble Fanfare De Wieden
- Zondag 29 december	11.00 uur	Ds. W.P. Ferguson, Zwolle

Kaarsengedicht 22 december

Nu mag het vierde kaarsje aan.
Vier lichtjes laten horen:
nog een paar nachtjes slapen,
dan wordt het Kind geboren.

Kerstboom

Ook dit jaar is de mooie kerstboom door de Firma Winters geschonken aan de kerk, hij staat inmiddels voor in de kerk en mooi opgetuigd. Hartelijk dank daarvoor.

Begroting 2025 Diaconie

De begroting van het College van Diakenen voor het jaar 2025 ligt van 16 tot en met 21 december ter inzage voor gemeenteleden. In Wanneperveen kunt u, na telefonische afspraak, terecht bij Gerda van der Heide en in Belt-Schutsloot bij Roelien Mondria.

Kringgesprekken / Groot huisbezoeken 2025

Hier al vast een aantal datums wanneer we als gemeente Wanneperveen/Beltschusloot in het nieuwe jaar bij gezondheid weer een aantal nieuwe kringgesprekken/ groothuisbezoeken willen organiseren ongeveer op de manier zoals vorig jaar met een maaltijd vooraf. De datums zijn:

- Maandagavond 3 februari
- Dinsdagavond 11 februari
- Woensdagavond 5 maart
- Donderdagavond 20 maart

U kunt in de nieuwe agenda van 2025 alvast deze datums noteren, wij komen in het nieuwe jaar daar dan wel op terug!

Namens de ouderlingen, Bart v.d. Berg.

Giften

- Zaterdag 14 december jl. zijn door een hele groep vrijwilligers de kerstattenties rondgebracht in beide dorpen. We mochten hierbij in totaal € 85,- aan giften ontvangen.
- Tijdens de kerstmiddag is 2 x € 10 ontvangen.

Tips voor Kerst

- **Tip 1:** een Sela 'YouTube playlist' voor Advent en Kerst vind je via de link https://www.youtube.com/watch?v=tHIJ3uxfPoc&list=PLA3_z_OY1nthhhYVbtbwDHqZTGx1xNSVF
- **Tip 2:** op <https://bijzonderdiensten.mozello.com/> vind je een speciale Kerst afdeling, met muziek, puzzels, gedichten, recepten, kleurplaten en verwijzen naar kerstevanementen in de omgeving.
- **Tip 3:** de Facebook pagina van PKN Wanneperveen. Op www.facebook.com/pknwanneperveen vind je regelmatige updates, vooruit-/terugblikken naar kerkdiensten, activiteiten en nog veel meer
- **Tip 4:** vanaf maandag 23 december 12.00 uur kun je luisteren naar de Groot Nieuws Radio Top 1008. Een unieke verzameling van de meest geliefde christelijke muziek, gekozen door de luisteraars. Je kunt luisteren via <https://player.grootnieuwsradio.nl/> of DAB+ kanaal 11c.

Bezinning

Joh. de Heer, nr. 406 vers 1

*Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen;
Ach wij vinden, waar wij staren, niets bestendigs hier beneen !
Op de weg die wij betreden, staat geen voetstap, die beklijft;
(beklijven = standhouden, van lange duur zijn)
Al het heden wordt verleden, schoon 't ons toegerekend blijft !*

Als u dit leest is het bijna Kerstfeest 2024. Dan nog een klein weekje, wordt 2024 de kalenders uitgeknalt en mogen we 2025 gaan begroeten. (Uiteraard moeten we daar wel DV bij zeggen. DV,= Deo Volente, wat betekent: zo de Heer wil en wij leven.)

'Waar blijf de tied', zoals dat bekende lied van Johannes de Heer zegt: Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen.

Achteromkijkend was 2024 voor sommigen een jaar met groot verdriet omdat een geliefde overleed of er zijn zorgen/angst voor de toekomst door ziekte of ouderdom.

In andere gezinnen werd feest gevierd omdat er getrouwd is, of omdat er kinderen werden geboren, een studie die werd afgesloten met een diploma, een jubileum dat werd gevierd, of dat er genezing mocht komen na ziekte, enz.

Wat u ook hebt meegemaakt in het afgelopen jaar, vreugde of verdriet, u was nooit alleen, want ik geloof dat Jezus en God er altijd bij waren. Ook al voelde dat misschien niet altijd zo.

Jezus zei tegen Zijn leerlingen, en via hen dus ook tegen ons, vlak voordat hij naar de Hemel ging; 'En zie, ik ben met u, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld'.

Wat er ook gebeurt in ons leven, in vreugde, maar zeker ook in verdriet; Hij weet ervan en Hij is er altijd bij, dag en nacht. Hij wil helpen, troost en kracht geven aan iedereen die daar om vraagt.

4 adventszondagen zijn we onderweg naar Kerstfeest, het feest waarin we vieren dat God Zelf, in zijn Zoon Jezus, als mens naar deze wereld kwam. Als je daar over nadenkt, is het bijna niet te begrijpen, dat we een Hemelse Vader hebben die ons liefheeft, naar ons omkijkt en bij ons wil zijn. Ondanks wat mensen elkaar aandoen, en ondanks dat we God zo vaak teleurstellen door niet te doen wat Hij van ons vraagt. God die zijn Zoon; Immanuël (= God met ons) en Jezus (= God redt) liet noemen.

Wat kan God nou nog méér doen om Zijn Liefde voor alle mensen te laten zien?

God heeft eigenlijk alles gegeven wat Hij maar kon, om te laten zien dat Hij de mensen liefheeft en als een liefdevolle Vader voor ons allemaal wil zorgen.

En Gods grote Liefde voor alle mensen werd zichtbaar in dat onderkomen voor dieren, in die stal in Bethlehem, toen Gods Zoon, Jezus, daar werd geboren.

Dat geboortefeest van Jezus was ongeveer 2024 jaar geleden, in die stal in Bethlehem.

Maar Zijn verjaardag mogen we op 25 (en 26-) december, over de hele wereld tegelijk, ook in 2024, weer opnieuw vieren.

Ik wens u allemaal gezegende Kerstdagen, een rustige jaarwisseling en alvast veel Heil en zegen in 2025.

Met een hartelijke groet, Klaas de Lange.

Jezus en de Kerstman

Ik liep laatst over de Kerstmarkt
en je hoort alleen Jo- ho – ho.
wat weten mensen nog van Jezus
't Kind geboren in wat stro?

't Gaat tegenwoordig vaak alleen over de Kerstman,
rijdend in een arrenslee,
met rendieren en kadootjes
en velen lopen met hem mee!

Overall glanzen lichtjes,
maar in de wereld is het zwart,
het is alles uiterlijke schijn,
en er is veel duisternis in menig mensenhart.

Jezus kwam niet met Jo, ho, -ho.
maar engelen zongen in die nacht,
gaven Hem de eer en glorie
en werden omgeven met Gods pracht!

Zoek met Kerstmis toch eerst Jezus
Die de Weg en Waarheid is,
Hij geeft je Eeuwig leven
en ja.... dat begon met Kerstmis!

Nadenkertje

Geloof is aannemen, van wat wij nu nog niet zien.
En de beloning voor dit geloof is dat we straks zullen zien, wat wij nu aannemen.

Let op: volgende Nieuwsbrief verschijnt dag later

De volgende Nieuwsbrief verschijnt i.v.m. Kerst niet op donderdag 26, maar op **vrijdag 27 december**.
U kunt kopij tot **vrijdagmiddag 12.00 uur** via e-mail sturen naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com

Kerkelijk werker: dhr. Klaas de Lange, tel. 0527-203270

U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.

Onze kerk op internet	pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Team Bijzondere Diensten	https://bijzondere diensten.mozello.com
Facebook PKN Wanneperveen	www.facebook.com/pknwanneperveen
E-mailadres Nieuwsbrief	nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com
E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad	scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
E-mailadres Ledenadministratie	ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Bankrekeningnummer Diaconie	NL40 RABO 036.71.51.804
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters	NL27 RABO 036.71.54.463