



# Nieuwsbrief

## Protestantse Gemeente

### Wanneperveen / Belt-Schutsloot

#### ZONDAG 17 NOVEMBER 2024

#### Welkom

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen. Deze dienst begint om **11.00 uur**, ds. J. Stap uit Wanneperveen gaat voor.

Deze zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar ( Eeuwigheidszondag )

De collecten zijn bestemd voor (1) Diaconie, (2) Kerk en onderhoud en (3) Pastoraat

Vanaf 10.30 uur ben je welkom voor een kopje koffie/thee/ranja en kunt u even bijpraten.

Kun je niet komen? De dienst is op onderstaande manieren te volgen:

**www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl** → Kerk Media → 'Kerk TV Wanneperveen live'

De dienst is ook te vinden via **www.kerkdienstgemist.nl** of **https://bijzonderediensten.mozello.com**

#### Komende diensten

- |                      |           |  |
|----------------------|-----------|--|
| - Zondag 1 december  | 11.00 uur | Dhr. E.J. Haselhorst, Ommen ( Jeugddienst en 1 <sup>e</sup> advent ) |
| - Zondag 8 december  | 11.00 uur | De heer K. de Lange, Marknesse ( 2 <sup>e</sup> advent )             |
| - Zondag 15 december | 11.00 uur | Ds. J. Stap, Wanneperveen ( 3 <sup>e</sup> advent )                  |

#### Doelcollecte november

De doelcollecte van de diaconie voor november is Giro555.

#### Laatste zondag kerkelijk jaar / Eeuwigheidszondag

Zondag 24 november gedenken wij de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

In de dienst wordt hun naam genoemd en er wordt een kaars voor hen aangestoken. Een extra kaars wordt aangestoken ter nagedachtenis aan een dierbare die pas of wat langer geleden is overleden en niet bij name wordt genoemd, maar die wij wel gedenken.

Wij gedenken:

- |                   |                      |         |
|-------------------|----------------------|---------|
| - 13 april 2024   | Stiena Halfmouw-Stam | 88 jaar |
| - 1 augustus 2024 | Lambert Jonkman      | 86 jaar |

*Voor eeuwig thuis in Gods heerlijkheid.*

*Voor eeuwig genietend in Zijn tegenwoordigheid.*

*Voor eeuwig juichend voor Zijn troon.*

*Voor eeuwig veilig in de armen van de Zoon.*

De kerkenraad wenst een ieder, maar in het bijzonder degenen die een dierbare in hun midden missen, een troostvolle en gezegende dienst toe.

#### Gebedsbijeenkomst

Op woensdagavond 27 november van 19.00 – 19.45 uur komen we bij elkaar voor de gebedsbijeenkomst in de consistorie in Belt – Schutsloot.

Soms weten wij niet wat we kunnen bidden. In Matteus 6: 9 t/m 13 staat dat Jezus zelf de discipelen en daarmee ook ons leert, hoe wij mogen bidden.

'Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.

vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.'

#### Zondag 1 december ( 1<sup>e</sup> advent ) Jeugddienst Wanneperveen

Zondag 1 december is er een jeugd/gezinsdienst, aanvang 11:00 uur.

- |               |   |                                      |
|---------------|---|--------------------------------------|
| - Waar        | : | PKN Wanneperveen                     |
| - Voorganger  | : | Dhr. E.J. Hazelhorst uit Ommen       |
| - Gospelgroep | : | New Creation uit Joure               |
| - Thema       | : | Er komt een Koning, die vrede brengt |

Iedereen is van harte welkom.

*Namens de Jeugddienstcommissie: Bea Mendel*

#### Verantwoording

Gift in Wanneperveen ontvangen via diaken: € 25 euro voor de kerkvoogdij.

## Koperpoetsen

Het is weer tijd om het koper in de kerk te poetsen. Dat is altijd een gezellige bijeenkomst dus kom erbij! Er is ook wat lekkers bij de koffie.

- Wanneer : donderdag 28 november, 09:30 uur
- Waar : consistorie van de kerk

U kunt zich melden bij de koster of bij Aukje de Grooth  
En natuurlijk mag u ook spontaan meedoen.

## Bezinning

### **November 2024:**

De dagen worden steeds korter en de avonden steeds langer. Voor mensen die alleen zijn, of alleen zijn omdat een dierbare er niet meer is, is dit geen fijne periode van het jaar.

Kinderen, daarentegen kijken uit naar deze tijd van het jaar. In de Polder was er 11 november st. Maarten, waarbij kinderen zingend langs de deuren gingen en aardig voorraadjie snoep wisten te scoren. 16 november kwam st. Nicolaas aan in ons land en eind december is er alweer Kerstfeest en daarna de jaarwisseling.

Op zondag 24 november wordt in veel kerken de zogenaamde 'laatste zondag van het kerkelijke jaar' gehouden of gevierd. Het Kerkelijke jaar wordt dan afgesloten en gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden, worden herdacht. Hun namen worden in deze Kerkdienst nog een keer genoemd en er wordt een kaars of ander lichtje ter gedachtenis aan hen aangestoken. De steentjes uit de kerk, waarop hun namen zijn geschreven, met hun geboorte- en sterfdatum, worden aan het eind van de dienst aan de familie meegegeven.

Een bijzondere Kerkdienst, maar tegelijkertijd ook een dienst met pijn en verdriet, voor allen die een geliefde naar het kerkhof of crematorium moesten brengen.

Maar ondanks die leegte en het verdriet, mogen we elkaar ook vertellen dat er na die laatste zondag van het kerkelijke jaar, de 4 Adventszondagen beginnen die op 25 en 26 december uitmonden in Kerstfeest. Het feest waarin we vieren, dat de Heiland, als Mens naar de aarde kwam om ongeveer 33 jaar later, aan dat kruis op Golgotha, de straf voor de zonden van alle mensen te betalen en de dood voorgoed te overwinnen.

November is daarom een maand van herdenken, maar tegelijkertijd ook Advent mogen vieren. Advent is afgeleid van het Latijnse woord Adventus wat 'verwachten, of komst' betekent.

Met Kerst verwachten we geen Kind in een kribbe, dat is ongeveer 2024 jaar geleden al gebeurd. Maar met Kerst is de Advent nog niet voorbij.

We mogen de dag verwachten dat Jezus terug zal komen naar deze wereld.

Niet als een Kind in een kribbe, maar dan als grote Koning van hemel en aarde. Ook dát is advent en eigenlijk is het elke dag advent, want we mogen uitzien naar die grote dag dat Jezus terug zal komen naar deze wereld.

*Een gezegende adventstijd gewenst, Klaas de Lange.*

### **Nadenkertje:**

Leef zo, dat de mensen, als ze horen dat u een Christen bent, nooit verbaasd zullen zijn.

### **De 18<sup>e</sup> kameel.**

Een oude Arabier stierf en nadat zijn 3 zonen de voorgeschreven rouwperiode achter zich hadden, werd het testament geopend.

De vader had zijn 3 zonen zijn 17 kamelen nagelaten.

In het testament stond dat de oudste zoon de helft van de kamelen moest erven, de middelste zoon een derde van de kamelen en de jongste zoon een 9<sup>e</sup> deel van de kudde.

De jongens vonden dit een redelijke verdeling, maar toen begonnen de problemen, want hoe verdeel je 17 kamelen in twee, 3 of 9 delen ?

Hoe ze ook rekenden, het lukte hen met geen mogelijkheid, want de ene zoon gunde zijn broers ook niet meer, dan vader hem had toebedeeld.

Ze kwamen er niet uit en de kudde kamelen bleef onverdeeld.

Op een dag kwam er een man op een kameel voorbij, die nadat hij door de jongens was uitgenodigd, bij hen bleef overnachten.

Tijdens het eten hoorde hij van de onverdeelde erfenis.

Hij dacht na en zei tegen de jongens; 'Jullie hebben me zo gastvrij ontvangen, ik wil jullie belonen. Jullie mogen mijn kameel hebben'. En ondanks tegensputteren van de zonen, bleef de man bij zijn standpunt. Hij gaf de jongens zijn kameel als geschenk. En toen gebeurde het wonder.

De broers gingen de volgende morgen weer rekenen, want ze hadden nu 18 kamelen. Daarvan ging de helft naar de oudste zoon, dus 9 kamelen. Een 3<sup>e</sup> deel, dus 6 kamelen gingen naar de middelste zoon en een 9<sup>e</sup> deel, dus 2 kamelen, gingen naar de jongste zoon. En zowaar, nu bleef er zelfs nog één kameel over, die 18<sup>e</sup> kameel.

De wijze reiziger glimlachte, iedereen was tevreden, hij stapte op zijn eigen kameel en reisde verder.

Een verhaaltje, bestemd voor iedereen die werkt in de samenleving of in de kerk. Je kan jezelf daarin verliezen, maar als God je roept voor een taak, zal Hij daar ook zeker moed en kracht voor geven en je zal merken dat God je ook zal laten voelen en weten waarvoor je het allemaal doet.

Jij, u en ik kunnen het verschil maken.

Zekerheden daarover heb je niet, want ook de eigenaar van die 18<sup>e</sup> kameel wist niet wat de jongens met zijn dier zouden gaan doen.

Maar wie het houdt bij wat hij heeft, zal sterven, ongeleefd.

Wie op God rekt, wordt nooit weggecijferd.

*Kopij voor Nieuwsbrief volgende week zondag*

U kunt kopij tot donderdagavond 18.00 uur via e-mail sturen naar [nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com](mailto:nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com)

Kerkelijk werker: dhr. Klaas de Lange, tel. 0527-203270

U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Onze kerk op internet               | <a href="http://pknwanneperveenbeltschutsloot.nl">pknwanneperveenbeltschutsloot.nl</a>                       |
| Team Bijzondere Diensten            | <a href="https://bijzonderediensten.mozello.com">https://bijzonderediensten.mozello.com</a>                  |
| E-mailadres Nieuwsbrief             | <a href="mailto:nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com">nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com</a>                     |
| E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad | <a href="mailto:scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl">scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl</a>         |
| E-mailadres Ledenadministratie      | <a href="mailto:ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl">ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl</a> |
| Bankrekeningnummer Diaconie         | NL40 RABO 036.71.51.804  |
| Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters | NL27 RABO 036.71.54.463  |