



Nieuwsbrief

Protestantse Gemeente

Wanneperveen / Belt-Schutsloot

ZONDAG 27 OKTOBER 2024

Welkom

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen. Deze dienst begint om **11.00 uur**, de heer J. Smit uit Belt-Schutsloot gaat voor. Naast de organist zijn er vanmorgen ook enkele andere muzikanten aanwezig om de samenzang te begeleiden. In deze dienst is er speciaal aandacht voor ouderen en dat is aan de invulling van de dienst terug te zien. Maar jongeren zijn uiteraard ook van harte welkom.

De collectes zijn bestemd voor (1) Diaconie, (2) Kerk en onderhoud en (3) Najaarszending

Vanaf 10.30 uur ben je welkom voor een kopje koffie/thee/ranja en kunt u even bijpraten.

Kun je niet komen? De dienst is op onderstaande manieren te volgen:

www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → 'Kerk TV Wanneperveen live'

De dienst is ook te vinden via **www.kerkdienstgemist.nl** of **<https://bijzonderediensten.mozello.com>**

Komende diensten

- | | | |
|-----------------------|-----------|--|
| - Zondag 3 november | 11.00 uur | Ds. T. Veenstra, Kampen (viering Heilig Avondmaal) |
| - Woensdag 6 november | 19.30 uur | Mevr. H. Kramer-de Jong, Emmeloord (dankdag) |
| - Zondag 10 november | 11.00 uur | Ds. J.C. Oosterwijk, Wezep |
| - Zondag 17 november | 11.00 uur | Ds. P. Dekker, Meppel |

Verantwoording

De opbrengst van de collectes voor kerk en onderhoud over het afgelopen kwartaal was voor Belt-Schutsloot € 1.830,83 en voor Wanneperveen € 1.481,65. Het verjaardag fonds bracht in Belt-Schutsloot € 482,90 en in Wanneperveen € 456,00 op. Hartelijk dank voor uw gaven.

De kerkrentmeesters

Doelcollecte november

De doelcollecte november van de diaconie wordt Giro555. Dit is ook de avondmaalcollecte op zondag 3 november.

Verkiezingen Belt-Schutsloot

Denkt u er aan om namen in te dienen voor de 2 vacatures ouderling Belt-Schutsloot? Dit kan t/m dinsdag 29 okt. a.s.

Gebedsbijeenkomst

Op **woensdagavond 30 oktober van 19.00 – 19.45 uur** komen we bij elkaar voor de gebedsbijeenkomst in de consistorie in Belt – Schutsloot. God roept ons op om al onze zorgen op Hem af te wentelen naar 1 Petrus 5: 7 waar staat: *'Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u'*.

De kunst van het loslaten.

Ik bracht mijn zorgen bij de Heer. Om ze aan Hem te geven.

Ik bad voor dat wat moeilijk was; ik wilde graag blij leven.

Maar toen ik daarna verder ging en alles had beleden,

Toen voelde ik een groot verdriet: mijn last was niet verdwenen!

"Waarom nam U mijn zorg niet weg? Heer, wilt U niet verhoren.

Wat ik vroeg in mijn gebed?" Toen hoorde ik deze woorden:

"Ik wil je helpen, o mijn kind; je last mag je Mij geven,

En al je zorgen neem Ik op Mij, op heel je weg door 't leven.

Doch wet één ding, onthoud het goed: jouw tobben zal niet baten.

Je lasten kan Ik dragen slechts als jij ze los wilt laten."

Corrie ten Boom

Bezinning **Psalm 65 vers 10 t/m 14: Een danklied van David**

U zorgt voor het land en bevloeit het, U maakt het vruchtbaar. vol water staat de rivier van God.

U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt U het, U doordrenkt de voren en effent de kluiten, doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen.

U kroont het jaar met Uw goede gaven, waar Uw voeten gaan, druipt het van overvloed.

De velden in de steppe druipen, de heuvels omgorden zich met gejubel.

De weiden kleden zich met kudde, de dalen tooien zich met graan.

Zij zingen en juichen elkaar toe.

Woensdag 6 november mogen we weer 'Dankdag vieren'. David begint Psalm 65 met de woorden: 'U komt de lof toe, God die woont op de Sion, U zult ontvangen wat U is beloofd.'

Maar 'Dankdag vieren' en 'God lof toezingen', is dat nog wel van deze tijd?

Vroeger was de oogst afhankelijk van God die voor zaaigoed, regen, enz. moest zorgen.

Maar tegenwoordig zorgen de boeren voor geploegde akkers, goed pootgoed, dat het onkruid gewied wordt, bij droogte de akkers worden beregend, oogstmachines enz., zodat we mooie en grote oogsten kunnen binnenhalen. Zouden we de hardwerkende boeren niet moeten bedanken, in plaats van God ?

Een biologieprofessor liet de studenten graankorrels zien en vertelde dat hij alle ingrediënten uit zo'n graankorrel los bij elkaar kon zoeken en daar een graankorrel van kon maken.

Hij zei; 'Een graankorrel maken is niet zo moeilijk, maar alleen God kan kiemkracht in zo'n graankorrel leggen, zodat die korrel kan uitgroeien tot een korenaar die tienvoudig vrucht kan dragen. Mensen kunnen zaaien en poten, maar zorgen dat die korrels gaan groeien en vrucht kunnen dragen, dat kan God alleen.

Tegenwoordig menen mensen dat ze veel te kunnen, (en vooral vernielen zijn we goed in) maar we kunnen nog geen grassprietje laten groeien. De oogst van het land lijkt dit jaar weer geweldig en we wonen nog steeds in één van de rijkste en welvarendste landen in de wereld.

Kortom; volgens mij zijn er heel veel redenen om God te danken voor alle zegeningen en voor alle oogst, die we dankzij Hem hebben gekregen en elke dag weer krijgen. Dankt u ook mee ?

(En eh..... dat 'God bedanken' hoeft echt niet alleen op dankdag.....)

Klaas de Lange.

Is ons plan...ook Gods Plan ?

Zo, dat is dat ! Mijn plannen liggen klaar,
De wens is nu alleen nog maar
dat God **Zijn Naam** er ook even onder zet,
Gauw even aan Hem vragen, in mijn gebed.

God, schrijft U, hier maar vast 'Akkoord'
Want alles klopt al, woord voor woord.
Maar zou het toch wel fijn zijn,
als U het er ook mee eens zou zijn.

Wat kijkt U mij nu ernstig aan ?
Heb ik het dan toch verkeerd gedaan ?
'k Sla voor Uw blik mijn ogen neer,
en 'k fluister: 'Zegt U het maar, Heer'.

Dan hoor ik Gods Liefdevolle stem:
'Mijn kind, je vraagt niet naar Mijn Plan,
Op jouw manier komen er zeker ongelukken van.
En dát is het, wat bij jou zo vaak mis,
Ik wil je graag de weg wijzen die het beste voor jou is.

Heer wij zijn soms heel enthousiast en vol energie
maar vergeten dan vaak te vragen naar Uw plannen en Uw regie.
Help ons, om eerst onze handen te vouwen
en te vragen naar Uw plannen, telkens weer
wat U van ons zou willen, in het belang van Uw gemeente,
Want dáár gaat het immers om Heer.

Als 'k U weer eens voor de voeten loop
gooi mijn ideeën dan maar snel overboord.
En wilt u mij dan alstublieft duidelijk maken, wat **Uw** plan is
Zodat ik **dáár** naar luister, want anders gaat het zeker mis.
Wilt U ons zo helpen Heer, zodat ieder van ons weten mag;
God heeft een Plan met u, met mij, met ons, elke dag.
AMEN.

Nadenkertje:

*Als je 's avonds een keer niet kan slapen,
ga dan geen 'schaapjes tellen', maar probeer eens met de Herder te praten.*

Kopij voor Nieuwsbrief volgende week zondag

U kunt kopij tot donderdagavond 18.00 uur via e-mail sturen naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com

Kerkelijk werker: dhr. Klaas de Lange, tel. 0527-203270

U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.

Onze kerk op internet

Team Bijzondere Diensten

E-mailadres Nieuwsbrief

E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad

E-mailadres Ledenadministratie

Bankrekeningnummer Diaconie

Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters

pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

<https://bijzonderediensten.mozello.com>

nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com

scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

NL40 RABO 036.71.51.804

NL27 RABO 036.71.54.463