



Nieuwsbrief

Protestantse Gemeente

Wanneperveen / Belt-Schutsloot

ZONDAG 25 AUGUSTUS 2024

Welkom

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen. De dienst begint om 9.30 uur, ds. G. de Ruiter uit Nijverdal gaat voor. De collecten zijn bestemd voor (1) Diaconie) en (2) Kerk en onderhoud.

Vanaf 9.00 uur ben je welkom voor de koffie/thee/ranja.

Kun je niet komen? De dienst is op onderstaande manieren te volgen:

www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → 'Kerk TV Wanneperveen live'

De dienst is ook te vinden via **www.kerkdienstgemist.nl** of **https://bijzonderediensten.mozello.com**

Komende diensten

- | | |
|---------------------------------|---|
| - Zondag 1 september 09.30 uur | Heleen Schotanus, Sint Jans klooster |
| - Zondag 8 september 10.30 uur | Tentdienst (feestterrein Wanneperveen) |
| - Zondag 15 september 09.30 uur | Ds. R. Coster, Nieuwleusen (Startdienst, zie uitnodiging) |

Doelcollecte september

Zowel de doelcollecte als de avondmaalcollecte is voor stichting Mercy ships. Elk jaar overlijden 17 miljoen mensen omdat ze niet, of niet op tijd, de zorg kregen die ze nodig hadden. Ieder mens heeft recht op goede zorg.

Sinds 1978 zet Mercy Ships zich in om veilige medische zorg te brengen naar mensen die daar geen toegang tot hebben. Op en rond onze ziekenhuisschepen bieden we gratis operaties, trainen we lokaal medisch personeel en werken we samen met lokale klinieken.

De schepen zijn gevuld met vrijwillige artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers in meer dan 100 andere functies. Zij zetten zich samen in om zorg mogelijk te maken voor de allerarmsten en zo hoop en genezing te brengen.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Cursussen en thema-bijeenkomsten najaar 2024

M.i.v. september begint het winterwerk in onze gemeente en zullen verschillende activiteiten worden opgestart.

Het Leerhuis Zwartewaterland biedt ook dit najaar een ruim aanbod aan cursussen en thema-bijeenkomsten waarbij geloofsgroei en ontmoeting voorop staan. Onze gemeente Wanneperveen / Belt – Schutsloot mag opnieuw gebruik maken van dit aanbod! Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? In de hal van beide kerken liggen folders die u mee mag nemen. Ook kunt u de website raadplegen: www.leerhuiszwartewaterland.nl

Ouderlingen Wanneperveen / Belt - Schutsloot

Bezinning

Boodschappen:

Mensen, ik doe het niet meer ! Het is nu echt afgelopen. Ik ga niet meer in die kerkwinkel boodschappen doen en ik heb daar wel 10 redenen voor.

- 1) De Chef van de zaak is nog nooit bij mij thuis geweest !
- 2) Je zit met de kinderen. Die kan je moeilijk meenemen, want je zit doorlopend in de rats of ze zich wel netjes gedragen of ze geen kabaal of lawaai maken in die zaak.
- 3) Als ik de andere klanten bekijk, heb ik al gegeten en gedronken. Zure gezichten alsof er nooit een lachje afkan.
- 4) Altijd ontbreekt er wel iets, wat ik nou net nodig ben.
- 5) Elke keer als ik in de zaak kom, verkopen ze hetzelfde als de vorige keer.
- 6) Een enkele keer is er wel iets nieuws, maar dan is het de vraag of dat ook beter is,.....en of ik dat wel leuk en lekker vind.
- 7) De openingstijden bevallen me ook niet. Eigenlijk heb ik alleen op maandagavond tijd om te gaan en inkopen te doen, maar dan is de zaak gesloten.
- 8) Soms is het zo druk, dat je de chef nauwelijks kan zien.
- 9) De muziek in die winkel bevalt me ook niet. Het is zo eentonig, bijna altijd hetzelfde of het is veel te hard.
- 10) En ze vragen altijd om geld in die winkel een ook nog bij de uitgang en ik heb zo'n hekel aan dat gebedel.

Zo, nu weet u waarom ik niet meer naar die winkel ga voor mijn boodschappen.

Wat zegt U ? Dat dit domme en vreemde argumenten zijn ?

En dat ik misschien verhonger, als ik bij mijn standpunt blijf?

Toch zijn het dezelfde argumenten die veel mensen gebruiken om niet naar de kerk te gaan. En al die mensen zijn toch echt niet zó dom..... Of misschien toch wel ?

Met een (zomerse-) glimlach;

De ouderling had thuis een kat maar toen die op een dag hoog in een boom was geklommen en er niet meer uit kon, zette hij een reddingsoperatie op touw. Op een ladder klom hij in de boom en bond het ene eind van een lang touw zo hoog mogelijk om de smalle kruin van de boom en het andere eind aan de trekhaak van zijn auto. Daarna reed hij zachtjes vooruit en de boom begon te buigen. Maar helaas brak het strakgespannen touw en de kat schoot als uit een katapult de lucht in en verdween uit zicht. Na een uur zoeken in de omgeving gaf hij het op en accepteerde maar dat zijn kat voorgoed weg was.

Een paar weken later ging hij op bezoek bij een lid van de kerk, een jonge moeder met haar 5 jarige zoontje. In de woning van de vrouw zag hij tot zijn grote verbazing zijn kat voor de kachel liggen. 'Hoe komt u aan die kat', vroeg hij quasi onschuldig. 'Dat gelooft u nooit' zei de vrouw. Mijn zoontje zeurde al maanden om een kat. Ik werd het op het laatst zo zat dat ik tegen hem zei dat hij maar in de tuin moest gaan zitten en moest bidden om een kat. Ik zag hem de tuin in lopen, naar de hemel kijken en hoorde hem bidden; 'Lieve Heer Jezus, stuur mij alstublieft een lief poesje.' U raadt nooit wat er toen gebeurde.....

Klaas de Lange.

Kopij voor Nieuwsbrief volgende week zondag

U kunt kopij tot donderdagavond 18.00 uur via e-mail sturen naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com

Kerkelijk werker: dhr. Klaas de Lange, tel. 0527-203270

U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.

Onze kerk op internet

pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Team Bijzondere Diensten

<https://bijzonderediensten.mozello.com>

E-mailadres Nieuwsbrief

nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com

E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad

scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

E-mailadres Ledenadministratie

ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Bankrekeningnummer Diaconie

NL40 RABO 036.71.51.804

Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters

NL27 RABO 036.71.54.463

Nieuw adres voor het bestellen van bloemen voor o.a. de bloemendienst

De Bloemenstal

Voor de mensen die mij niet kennen zal ik mij even voorstellen. Ik ben Ineke van Laar uit Wanneperveen.

De meesten zullen mij wel kennen van Seco_Deco of Bij Alida.

Vanaf 28 augustus kunt u bij mij terecht voor al uw bloemen.

Dit zal de eerste twee weken nog op bestelling zijn.

Vanaf 12 september ga ik mijn winkeltje openen bij Zuivelboerderij De Krasserij aan Veneweg 129

Dus als u iets nodig bent, bel of app me en ik regel het graag.

Ineke van Laar

De Bloemenstal

Veneweg 129 Wanneperveen

06-14425654

Uitnodiging tentdienst Wanneperveen zondag 8 september



Tentdienst

Zondag 8 september 2024

10:30 uur

Thema:

Vriendendienst

De dienst staat mede in het teken van Compassion

Met medewerking van:

ELINE

(zang, ambassadeur Compassion,
begeleiding samenzang)



Jan Heutink

(spreker)



Locatie:

Feesttent

Feestterrein Bovenboerseweg

Wanneperveen



15. SEPTEMBER



STARTZONDAG

Waar: in de rietschuur van Wout van de Belt

09.00u Start ontbijt

10.00u Kerkdienst

na de dienst koffie/thee/ranja

DS. R. COSTER

FEMKE EN GUIDO

“ALS NIEUW”

Voor de
Kindernevendienst:
Neem een
oud (klieder) shirt
mee!

Ontbijt je mee?
Geef je dan op vóór 8 september
inekeslot46@gmail.com
of
[scriba@pknwanneperveen-
beltschutsloot.nl](mailto:scriba@pknwanneperveen-beltschutsloot.nl)