



Nieuwsbrief

Protestantse Gemeente

Wanneperveen / Belt-Schutsloot

ZONDAG 28 JULI 2024



Welkom

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen. De dienst begint om 9.30 uur, de heer K. de Lange gaat voor.

De collecten zijn bestemd voor (1) Diaconie (De groene wensboot) en (2) Kerk en onderhoud.

Vanaf 9.00 uur ben je welkom voor de koffie/thee/ranja.

De bloemen die voor in de kerk staan zijn verzorgd door familie J. v.d. Berg en familie J. Wink.

Kun je niet komen? De dienst is op onderstaande manieren te volgen:

www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → 'Kerk TV Wanneperveen live'

De dienst is ook te vinden via **www.kerkdienstgemist.nl** of **https://bijzonderediensten.mozello.com**

Komende diensten

- | | | |
|----------------------|-----------|-------------------------|
| - Zondag 4 augustus | 09.30 uur | Ds. W. Smit, Smilde |
| - Zondag 11 augustus | 09.30 uur | Ds. R. Mager |
| - Zondag 18 augustus | 09.30 uur | Ds. T. Veenstra, Kampen |

Doelcollecte juli: De Groene Wensboot

Genieten op het water voor iedereen met een beperking én het hele gezin!

De Groene Wens Boot is een fluisterboot speciaal gebouwd voor mensen met een beperking, die samen met hun vrienden of familie willen genieten van de natuur in [Nationaal Park de Weerribben-Wieden](#). De Groene Wens Boot heeft een goede verwarming en vaart - behoudens extreme weersomstandigheden - elk jaar van 15 maart tot 15 november. De Groene Wens Boot ligt bij het [Buitencentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl](#). De boot wordt bestuurd door ervaren (vrijwillige)schippers. Een heerlijke dag varen op een comfortabele en volledig aangepaste boot, door de unieke natuur van de Weerribben-Wieden, samen met je dierbaren. Dat is varen met de Groene Wens Boot.

Verantwoording Kerkrentmeesters

Het verjaardag fonds heeft als eerste bestemming duurzaamheid gekregen.

Wanneer er duurzaamheidsmaatregelen genomen worden dan zal dit uit het verjaardag fonds bekostigd worden.

Het kinderverjaardag fonds zal een bestemming vinden in materialen voor de kinderen.

Opbrengsten verjaardag fonds verwerkt in het 1^e halfjaar 2024

- Belt Schutsloot € 665,30
- Wanneperveen € 505,45

Opbrengsten collectes verwerkt in het 2^e kwartaal 2024 voor kerk en onderhoud

- Belt Schutsloot € 1.334,10
- Wanneperveen € 804,35

Hartelijk dank voor uw bijdragen, *De kerkrentmeesters*

Verantwoording Diaconie

- Opbrengst doelcollecte januari voor het Leger des Heils bedroeg € 789,10; hierin zat ook de opbrengst van de avondmaalcollecte van € 411,25
- Opbrengst doelcollecte maart voor Bartiméus bedroeg € 549,09
- Opbrengst doelcollecte mei voor Kinderfonds Mama's bedroeg € 736,80
- De opbrengst van de avondmaalcollecte van Witte Donderdag, 28 maart j.l. voor Kika was € 182,25

Bezinning

Zomer (vakantie) 2024:

Bent u erg verdrietig dat 'ons Oranje-team' de finale van het EK niet heeft gehaald? Of was u misschien blij dat 'de voetbal gekte' weer voorbij was? Iemand zei: 'Als Koning Jezus de mensen in Nederland nou eens net zo enthousiast zou kunnen krijgen als koning voetbal, dan.....'. Dat zou wel mooi zijn, maar echt duurzaam blijkt het voetbal-enthousiasme ook weer niet te zijn, want na het verliezen tegen het Engelse team was de Nederlandse oranje-hype, een dag later alweer voorbij.

Voetbal of een andere (lichamelijke-) sport is gezond en veel Nederlanders kunnen enorm genieten van een mooie, sportieve voetbalwedstrijd. En daar is niks mis mee, zolang voetbal maar geen 'voet-baäl' gaat worden.

De journalist Jacob Noordmans schreef: 'Als er nog één religie aanspraak kan maken op de titel 'wereldgodsdienst' dan is dat wel sport en dan vooral het voetbal.' Maar het wordt volgens mij bedenkelijk als journalisten de voetballers 'goden-zonen' gaan noemen en het voetbalveld 'de heilige groene mat' wordt genoemd. Als je leest welke enorme geldbedragen er in de voetbalwereld omgaan, is voetbal dan nog een mooie volkssport, of is het bijna een soort 'afgodendienst' geworden? We mogen zelf kiezen of we koning voetbal of Koning Jezus het belangrijkste vinden.

Inmiddels is het zomer en dat betekent voor veel mensen; 'lekker op vakaansie'. (al laat het 'zomerweer' misschien nog wat te wensen over.....). Een paar weken niets 'moeten' maar fijn kunnen doen waar je zin aan hebt.

Sommigen gaan naar verre landen, anderen blijven in eigen land en er zijn mensen die, om verschillende redenen, thuisblijven. Het is alleen wel jammer dat onderzoek heeft uitgewezen dat veel mensen vaak méér tijd besteden aan het uitzoeken van hun volgende vakanties, dan dat ze nadenken over God, of over wat er na dit leven staat te gebeuren.

Wanneer mensen in Frankrijk op reis gaan, groeten ze elkaar vaak met: 'adieu'. Eigenlijk is dat; 'a Dieu', wat vertaald wil zeggen: 'met God'. In Oostenrijk en Zwitserland begroet men elkaar vaak met 'Grüss Gott', waarmee wordt bedoeld: 'met de groeten van God' of anders gezegd 'Ga met God'. Zouden wij eigenlijk ook eens moeten doen, elkaar Gods Zegen, of Gods hulp toewensen. Wie kan- of durft er een leuke groet te bedenken?

Alle vakantiegangers; een fijne vakantie gewenst. Geniet van de rust, bos, zon, zee, strand, bergen, of waar u ook naar toe wilt gaan, en kom gezond en uitgerust weer thuis. Voor degenen die, om welke reden ook, thuisblijven: ik hoop dat u ook tot rust kunt komen in 'de achtertuin' en ook daar 'de levens batterijen kunt opladen'.

Met een hartelijke groet, Klaas de Lange

Veur alle vakaantiegangers en/of thuisblijvers

50.15: Het alarmnummer van de Hemel !

(Psalm 50 vs 15: Roep Mij te hulp in tijden van nood; Ik zal je redden.)

Bij elke ramp, zo deelt men mee, moet men tegenwoordig bellen: **één-één-twee !**

En wat voor hulp ook nodig is, die komt dan snel, dat is gewis !

Politie, brandweer en ambulance, zijn bij allerlei rampen heel wat mans.

Het is gemakkelijk en vooral, kan men dit nummer bellen zonder kengetal.

Het nummer is bij iedereen goed bekend, want het is er goed ingeprent

bij jong en oud, in dorp en stad, in spotjes op TV, in tijdschriften en in het dagblad.

Maar soms, komt men ook wel eens te laat, als de hulpverlening niet meer baat.

Want als de levensgeesten vlieden, kan één-één-twee ook geen hulp meer bieden.

en ook is men vaak niet tot hulp in staat; als het om geestelijk lijden gaat !

Daarom moeten we eraan gaan wennen, om ook een ander nummer te kennen;

Vijftig-vijftien, kan je méér geven, dan snelle hulp voor 't tijdelijke leven.

Dat nummer is nooit in gesprek, 't geeft altijd gehoor en dat al vele eeuwen door !

Eén-één-twee, is voor deze aarde. Maar **vijftig-vijftien**, heeft veel méér waarde !

Het is er voor gebroken harten, en voor allen die lijden onder levenssmarten.

Het geeft vermoeiden nieuwe krachten en bedroefden troost in donk're nachten.

't Hoort naar belijden van alle zonden, en giet balsem in geslagen wonden.

't Geeft hoop, aan wie geen hulp meer vonden, en in eigen kracht niet verder konden.

Het draagt je door het lijden heen, en je bent nooit meer alleen !

Vijftig-vijftien: 'Ik neig Mijn oren, naar jouw gebed: Ik zal je horen !.

'Bang mensenkind' zegt Jezus, 'Roep Mij maar aan: Ik zal je angstgeroep verstaan !

Ik wil Helpen en hoor overal en altijd, iedereen, die om Mijn hulp schreit !'

(Vrij bewerkt naar een gelezen gedicht van H. de Boer)

Klaas de Lange.

Nadenkertje:

Wat gaat er eigenlijk van de kerk uit, als de kerk uitgaat ?

Kopij voor Nieuwsbrief volgende week zondag

U kunt kopij tot donderdagavond 18.00 uur via e-mail sturen naar niewsbriefwanneperveen@gmail.com

Kerkelijk werker: dhr. Klaas de Lange, tel. 0527-203270

U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.

Onze kerk op internet	pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Team Bijzondere Diensten	https://bijzondere diensten.mozello.com
E-mailadres Nieuwsbrief	niewsbriefwanneperveen@gmail.com
E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad	scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
E-mailadres Ledenadministratie	ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Bankrekeningnummer Diaconie	NL40 RABO 036.71.51.804
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters	NL27 RABO 036.71.54.463