

Nieuwsbrief

Protestantse Gemeente

Wanneperveen / Belt-Schutsloot

1^E PAASDAG

ZONDAG 31 MAART 2024



Welkom

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen. De dienst op 1^e Paasdag begint om 9.30 uur en is georganiseerd door de voorganger Joy Smit, samen met Team Bijzondere Diensten. Aan de dienst wordt muzikaal meegewerkt door Fanfare "De Wieden". Zij zullen ook de samenzang begeleiden. Het thema van de dienst is "Een nieuw begin". De collecten zijn voor (1) Werelddiaconaat, (2) Kerk en onderhoud en (3) Pastoraat. Voor de dienst is er koffie, thee en ranja.

Kunt u niet komen? De diensten zijn op onderstaande manieren te volgen:

- www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → 'Kerk TV Wanneperveen live'
- De dienst is ook te vinden via www.kerkdienstgemist.nl of <https://bijzonderediensten.mozello.com>

2^e Paasdag Belt-Schutsloot

Op 2^e Paasdag is er geen dienst in Wanneperveen. Je bent om 9.30 uur wel van harte welkom voor de Paasdienst in Belt-Schutsloot. Ds. van Ark uit Wapenveld gaat voor en er is medewerking van Chr. Muz. Ver. Excelsior.

Komende diensten

- Zondag 7 april	09.30 uur	Ds. W.P. Ferguson, Zwolle
- Zondag 14 april	09.30 uur	Ds. J. Dekker, Lemele
- Zondag 21 april	09.30 uur	Ds. H. Bakhuis, Hoogeveen (Bevestiging abtsdragers)
		Gezamenlijke dienst in in Belt-Schutsloot, geen dienst in Wanneperveen
- Zondag 28 april	09.30 uur	Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot

Collecte Werelddiaconaat Zondag 31 Maart 1e Paasdag - Kansarme jongeren opleiden voor horeca

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool.

De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan de noordkust, dicht bij de grens met Venezuela.

De meesten zijn inheems of afkomstig uit Venezuela. Ieder jaar worden 80 jongeren opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. Ze leren bakken of koken met gezonde lokale voeding en maken kennis met vegetarisch en veganistisch koken.

Jongeren die een eigen bedrijf willen starten krijgen advies over hun bedrijfsplan en een mentor uit de horecasector. Leerlingen volgen cursussen waarvoor ze deelcertificaten behalen. De totale opleiding duurt 3 tot 7 maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma.

Met je gift in de collecte steun het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie en help je kansarme jongeren in Colombia op weg naar een baan, inkomen en een hoopvolle toekomst.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Vertrouwenspersoon

Vanuit de landelijke kerk is kerkenraden geadviseerd om naar onderstaande publicatie binnen de eigen gemeente te kijken. Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig.

- Leden behandelen elkaar met respect.
- Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie.
- Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen.

Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen ook in de Protestantse Kerk voor. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken!

Heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag in de gemeente?

Ga naar een vertrouwenspersoon in jouw gemeente. Gemeenteleden kunnen bij hen terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen. Met dingen waarvoor ze niet naar een ambtsdrager willen gaan. Vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van misstanden binnen de gemeente zelf proactief iemand benaderen.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan degene die met verhalen, vragen of meldingen bij hem of haar komt, adviseert over eventueel te nemen stappen en ondersteunt de persoon daarbij. Binnen onze gemeente was dit tot nu toe niet geregeld en is er ook niet om gevraagd. Maar vanuit het bovenstaande advies is de kerkenraad tot de conclusie gekomen dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon wenselijk is.

Daarom heeft de kerkenraad Klaas de Lange gevraagd om de functie van vertrouwenspersoon voor onze gemeente in te vullen. Mocht er iets spelen, dat u niet met een ambtsdrager wenst te delen, dan mag u hem als vertrouwenspersoon benaderen. Zijn gegevens staan op de Leefmee en Nieuwsbrief.

Gebedsbijeekomst

Op woensdagavond 3 april van 19.00-19.45 uur komen we weer bij elkaar voor de gebedsbijeekomst in de consistorie in Belt-Schutsloot. In ons bidden vragen we God of Zijn plan in onze gemeente en in ons persoonlijke leven tot bloei mag komen.

*'Leer ons Heer Uw volmaakte weg. Echte need'righeid en gehoorzaamheid
Toets ons hart en ons denken nu. In het heilig vuur van Uw zuiverheid'.
(Opwekking 689 Spreek, o Heer)*

Pasen

De paashaas of het Paaslam?

Wat doen we met de Pasen, - een paashaas van chocola ?
Een paashaas voor het raam ? - en eiersalade met rucola ?

Vervelen we ons te pletter, - dan is er de woonboulevard.
of we gaan naar de dierentuin ? - En zien de echte paashaas.

Paasfeest, wat is dat ook al weer ? - Anders dan twee kalenderdagen
Is het echt niet zoveel meer - dan alleen vertier najagen ?

Heeft de paashaas ons ooit gered? - Of is het Gods Paaslam dat overwint ?
Gedenken wij nog Jezus die verrees ? - die ons bezielt en met God verbindt ?

Pasen !

Het waren in die hof van Gethsemané, **niet alleen** Uw leerlingen die sliepen
En het was ook **niet alleen** die schare in die nacht, die 'Kruisig Hem' riepen.

Het was ook **niet alleen** de kus van Judas, die U verried
en ook niet alleen Petrus die uitriep "Ik ken die mens niet"

Niet alleen die doornenkroon die Uw hoofd, verwondde
Dat was het niet Heer, het kwam door al MIJN zonden.

U moest op deze gruwelijke manier, in de diepte van het dodenrijk neerdalen,
Om zó, mijn schulden voor God te betalen.

En dat heeft U gedaan, U ging die weg, **voor mij**, in die donkere nacht.
U leed **voor mij**, en verdroeg voor mij al die pijn, **ALLEEN**, zonder ene klacht.

Voor mij stierf U aan dat kruis en daalde af naar het dodenrijk
Maar U bleef daar niet, ging er dwars doorheen, naar Uw Vaders Koninkrijk.

Na 3 dagen kwam U, met een aardbeving, levend terug uit het graf.
De dood is voorgoed overwonnen, niemand neemt U die Zegekroon ooit af.

Daarom klinkt op de Paasmorgen, overal op aard, zodat iedereen 't zal verstaan,
die geweldige Boodschap: 'Hij is niet in het graf, want Hij is Opgestaan.'

Nooit is er aan de wereld, zo'n geweldige Boodschap gemeld,
zo troostrijk en verblijdend, als het Paasevangelie ons dat vertelt.

Iedereen die in Jezus gelooft, en weet dat Hij voor ons, stierf aan dat kruis,
Mag straks voor eeuwig leven bij Hem, in Zijn Hemels Vaderhuis.

Dank zij dat grote offer, dat Hij voor ons bracht op Golgotha,
mogen wij Bruiloftgangers zijn, onderweg naar Zijn eeuwige Hemelse Feest !

Vanuit een (momenteel zonnig Marknesse) Gezegende Paasdagen gewenst.
De Heer is waarlijk opgestaan !

Klaas de Lange.

Nadenkertje

Gods Koninkrijk groeit niet dankzij mensen die in een gemakkelijke stoel zitten en daar ook in willen blijven zitten.

Kopij volgende Nieuwsbrief

Aanleveren kopij voor de Nieuwsbrief van volgende week zondag kan tot donderdagavond 18.00 uur bij:
Jacques Zomer, via e-mail naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com

Kerkelijk werker: dhr. Klaas de Lange, tel. 0527-203270

U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.

Onze kerk op internet

Team Bijzondere Diensten

E-mailadres Nieuwsbrief

E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad

E-mailadres Ledenadministratie

Bankrekeningnummer Diaconie

Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters

pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

<https://bijzonderediensten.mozello.com>

nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com

scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

NL40 RABO 036.71.51.804

NL27 RABO 036.71.54.463