

Nieuwsbrief

Protestantse Gemeente

Wanneperveen / Belt-Schutsloot

ZONDAG 25 FEBRUARI 2024



Welkom

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen. De kerkdienst begint om half 10 en Ds. J.F. Hoogstede uit Vlagtwedde gaat voor. De collecten zijn bestemd voor (1) Diaconie en (2) Kerk en onderhoud.

Kunt u niet komen? De diensten zijn op onderstaande manieren te volgen:

- www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → 'Kerk TV Wanneperveen live'
- De dienst is ook te vinden via www.kerkdienstgemist.nl of <https://bijzonderdiensten.mozello.com>

Komende diensten

- Zondag 3 maart	09.30 uur	Ds. W.J. Menkveld, Urk
- Zondag 10 maart	09.30 uur	Mw. H. Kramer- de Jong, Emmeloord
- Woensdag 13 maart	19.30 uur	Dhr. Lowijs, Noordscheschut (Bddag, gezamenlijke dienst in Belt-Schutsloot)

Doelcollecte maart Bartiméus

De doelcollecte voor de maand maart wordt voor Bartiméus, zij willen er voor zorgen dat alle mensen die slechtziend of blind zijn in Nederland het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is hun missie. Ze zijn er voor alle mensen met een visuele beperking, van alle leeftijden en in alle levensfasen. En voor iedereen die zich persoonlijk of professioneel voor hen inzet. Zij doen dit op grond van christelijke waarden. *Namens de diaconie van harte aanbevolen.*

Uitnodiging concert chr. gem. zangvereniging "Looft den Heere"

Op vrijdag 1 maart 2024 geeft zangvereniging "Looft den Heere" haar jaarlijkse concert in de kerk aan de Kerklaan in Belt-Schutsloot. Het koor onder leiding van dirigent Cor Ploeg zingt o.a. liederen uit Opwekking en van Sela. Daarnaast is er ook samenzang. Medewerking wordt verleend door "Voicemail". Het concert begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis, maar er wordt wel een collecte gehouden.

Concert chr. muziekvereniging "Excelsior"

Op vrijdag 8 maart 2024 houdt de chr. muziekvereniging "Excelsior" een concert in het dorps huis "De Zandbelt". Aanvang 19.30 uur. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.

Maand van de Bijbel

Het is 'Maand van de Bijbel'. Deze maand zetten 21 organisaties de Bijbel in het zonnetje, met als thema: 'Mijn mooiste Bijbeltekst'. En er verschijnt de essaybundel 'Bijbel Top 3', met daarin de favoriete Bijbelpassages van 23 bekende christelijke Nederlanders. Meer informatie vind je op <https://www.maandvandeBijbel.nl/>. Tijdens de Maand maakt het NBG de uitkomst bekend van een enquête onder Bijbellezers naar hun favoriete vertaling en publiceren ze de mooiste Bijbelteksten publiceren van een aantal 'gewone' en 'professionele' Bijbellezers.

Op <https://www.debijbel.nl/> kun je de Bijbel in veel verschillende vertalingen lezen, zoals de NBG51, de NBV(21), de NBV Jongerenbijbel, de Bijbel in gewone taal, de Groot Nieuws Bijbel en de Herziene Statenvertaling (HSV). In de 'Google Play Store' of Apple 'App Store' kun je de NBG 'Mijn Bijbel' app downloaden voor je mobiele apparaat.

Weet je dat op <https://bijzonderdiensten.mozello.com/> Bijbelpuzzels/-quizen vindt? Elke 14 dagen een nieuw Bijbelboek, woensdag 28 februari is 2 Korintiërs aan de beurt. Je vindt er ook alle voorgaande puzzels & quizen.

Carnaval en de 40-dagentijd

Als u dit leest zijn carnaval en de voorjaarsvakanties 2024 alweer voorbij. Alleen 'carnaval', klopt eigenlijk helemaal niet met de betekenis van dit woord. Carnaval is afgeleid van het Italiaanse woord 'Carne levare', wat 'het wegnemen van vlees' betekent. Carne levare zou een periode van wat soberder leven met minder vlees betekenen. Maar met carnaval, zoals wij dat vieren vanaf vrijdag tot en met de dinsdagavond daarop, feesten we volop en gaan lekker los, voordat de 40 dagentijd begint. Het carnaval loopt af op dinsdagnacht 24:00 uur, want op woensdag begint de zogenaamde 40-dagen tijd, die bij ons vroeger de 'Lijdens tijd' heette. Onze Rooms katholieke zusters en broeders noemen, de woensdag na carnaval, de 'as-woensdag' en de 40 dagen tot Pasen wordt door hen; 'de vastentijd' genoemd. Mensen die de vastentijd vieren of houden, eten die 40 dagen minder vlees, of snoepen niet, of drinken geen alcohol, of gebruiken geen- of minder sociale media, enz. De achterliggende gedachte is, dat er in die periode meer nagedacht- en stilgestaan wordt bij de lijdensweg die Jezus heeft afgelegd. Hij ging **voor ons allemaal** naar Golgotha en droeg daar **voor ons allemaal** de straf die wij hadden verdiend en verzoende ons daardoor weer met God. Misschien is de vastentijd ook wel iets voor ons om eens over na te denken, of daaraan mee te doen. In elk geval een gezegende 40-dagentijd gewenst.

Met een hartelijke groet: Klaas de Lange.

Nadenkertje

Godsdienst is niet datgene wat we belijden.....
maar laten zien hoe we leven.

Een gesprekje

In de buik van een moeder zitten twee baby's. Zegt de één tegen de ander: "Geloof jij in een leven na de bevalling?" "Natuurlijk geloof ik daarin!", zegt de ander. "Er moet iets zijn na de bevalling. Misschien zijn we hier wel om onszelf voor te bereiden op wat we later zullen zijn."

"Onzin", zegt de één. "Er is geen leven na de bevalling. Wat voor soort leven zou dat zijn?"

Zegt de ander: "Ik weet het niet, maar ik denk dat er meer licht zal zijn dan hier. Misschien kunnen we daar wel lopen met onze benen, en eten met onze monden. Misschien dat we meer zintuigen hebben om dingen te begrijpen die we nu niet begrijpen."

Zegt de één: "Dat is absurd. Lopen is onmogelijk. En eten met onze monden? Belachelijk. De navelstreng geeft ons alles wat we nodig hebben. Maar de navelstreng is heel kort. Dus leven na de geboorte is sowieso uitgesloten."

De ander zegt; "Nou, ik denk dat er nog wel iets is en misschien is het anders dan hier. Misschien hebben we die navelstreng dan helemaal niet meer nodig."

"Onzin", zegt de één, "En trouwens, als er nog leven is, waarom is er dan nooit iemand uit dat leven teruggekomen? Nee, de bevalling is het einde van het leven. Daarna is er niets dan duisternis, stilte en vergetelheid. Het brengt ons nergens."

"Nou" zegt de ander, "Dat weet ik nog niet. Wat ik wel weet, is dat we dan moeder ontmoeten en dat ze voor ons zal zorgen."

De ene zegt: "Moeder? Geloof je echt in moeder? Dat is om te lachen! Als moeder bestaat, waar is ze nu dan?"

De ander antwoordt: "Ze is overal om ons heen. We zijn omringd door haar. We zijn van haar. In haar leven we. Zonder haar zou en kan er geen leven zijn."

Zegt de één: "Nou, ik zie haar niet en ik merk niks van haar, dus het is alleen maar logisch dat ze niet bestaat."

Waarop de ander zegt: "Soms, als je stil bent en je echt luistert, kan je haar aanwezigheid voelen en kan je haar liefhebbende stem horen, die ons roept van boven."

Kopij volgende Nieuwsbrief

Aanleveren kopij voor de Nieuwsbrief van volgende week zondag kan tot donderdagavond 18.00 uur bij:
Jacques Zomer, via e-mail naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com

Kerkelijk werker: dhr. Klaas de Lange, tel. 0527-203270

U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.

Onze kerk op internet	pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Team Bijzondere Diensten	https://bijzondere diensten.mozello.com
E-mailadres Nieuwsbrief	nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com
E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad	scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
E-mailadres Ledenadministratie	ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Bankrekeningnummer Diaconie	NL40 RABO 036.71.51.804
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters	NL27 RABO 036.71.54.463