



Nieuwsbrief

Protestantse Gemeente

Wanneperveen / Belt-Schutsloot

ZONDAG 26 NOVEMBER 2023

Welkom

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen. Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar, we gedenken de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. De dienst begint om 11.00 uur en Ds. D. Wams uit Terapelkanaal gaat voor. Vóór de dienst verwelkomen we u en jou vanaf 10.30 uur met koffie, thee en ranja. De collecten zijn bestemd voor (1) Diaconie (doelcollecte Cliniclowns), (2) Kerk en onderhoud en (3) Pastoraat. De bloemen die vanmorgen voor in de kerk staan zijn verzorgd door fam. H. Mendel en fam. K.J. Rossing.

Kunt u niet komen? De dienst is op onderstaande manieren te volgen:

- www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → 'Kerk TV Wanneperveen live'
- De dienst is ook te vinden via www.kerkdienstgemist.nl of <https://bijzonderediensten.mozello.com>

Laatste zondag kerkelijk jaar / Eeuwigheidszondag

Vanmorgen gedenken wij de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. In de dienst wordt hun naam genoemd en er wordt een kaars voor hen aangestoken. Een extra kaars wordt aangestoken ter nagedachtenis aan een dierbare die pas of wat langer geleden is overleden en niet bij name wordt genoemd, maar die wij wel gedenken. Wij gedenken:

- 27 januari 2023	Harm van der Veen	76 jaar
- 18 maart 2023	Gerrit Dam	92 jaar
- 5 juli 2023	Stoffel Jonas	90 jaar
- 20 juli 2023	Geertje Knobbe-Aarten	86 jaar

*De naam waarmee zij zijn genoemd
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar leven.*

De kerkenraad wenst een ieder, maar in het bijzonder degenen die een dierbare in hun midden missen, een troostvolle en gezegende dienst toe.

Komende diensten

- Zondag 3 december 11.00 uur Mw. Heidi Kramer-de Jong (1^e zondag van Advent, Jeugd-/gezins adventsdiens, m.m.v. gospelgroep 'New Way' uit Hoogeveen)
- Zondag 10 december 11.00 uur Ds. J. de Kok, Wilsum
- Zondag 17 december 11.00 uur Kerstfeest Kindernevendienst

Jeugd-/gezinsdienst 3 december - 1^e zondag van Advent

Volgende week zondag is het de 1^e zondag van Advent. In deze kerk is er dan een 'Jeugd-/gezins Adventsdiens', die om 11.00 uur begint. Heidi Kramer-de Jong uit Emmeloord gaat voor in de dienst. De Bijbellezing is uit Jesaja 11 : 1-10 en het thema van de dienst is "Vol verwachting klopt ons hart". Aan de dienst wordt muzikaal meegewerkt door gospelgroep 'New Way' uit Hoogeveen. We hebben uiteraard adventsliederen uitgezocht om te zingen. Om er maar eens een paar te noemen zijn dat o.a. 'Hoe zal ik U ontvangen', 'Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen' en 'Al wie dolend in het donker'.

U en jij bent van harte welkom om de dienst met ons mee te beleven. Vanaf 10.30 uur staat de koffie/thee/ranja klaar.

Namens de jeugddienstcommissie, Jacques Zomer

Diaconie: doelcollecte november voor Cliniclowns

Met afleiding en plezier zorgen CliniClowns dat zieke kinderen en mensen met een beperking of dementie hun angsten of zorgen even vergeten. We hebben fantastische zorg in Nederland. Geweldige artsen en verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en verzorgenden en de beste behandelingen. Gelukkig is er ook veel aandacht voor de mens achter de patiënt. Dat is belangrijk voor goed herstel: je goed voelen zit niet alleen in je lijf, het zit ook tussen je oren. Daarom is er naast goede medische zorg ook aandacht voor het welzijn nodig. Bijvoorbeeld voor het verminderen van stress en angst. Afleiding en plezier kunnen daarin een grote rol spelen; precies waar CliniClowns goed in zijn. Als CliniClowns mogen we in onze rol de regels in het ziekenhuis of verzorgingshuis een beetje overhoopgooien en al onze aandacht richten op het welzijn, op de mens achter de patiënt. Niet alleen in Nederland vind je clowns in de zorg. In meer dan vijftig landen over de hele wereld zijn er professionele 'Health Care Clowns'. De hele maand november zal de diaconie collecte voor de Cliniclowns zijn, als er al een andere bestemming op het collecterooster staat, gaat eenzelfde bedrag naar de Cliniclowns.

Vakantie week Roosevelthuis 2024

Hierbij vragen wij uw aandacht voor de Roosevelt-vakantieweek 2024 voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking, die georganiseerd wordt door het Diaconaal Streekverband Noordwest Overijssel. Deze week wordt gehouden van 16 maart t/m 23 maart 2024 (week 12). Veel vroeger dus dan anders. De vakantieweek is dit jaar weer in het Nieuw Hydepark te Doorn. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen heerlijk genieten van de groene omgeving en de rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel en beschikken over een wastafel, eigen toilet en een douche. De meeste kamers zijn voorzien van hoog-laagbedden en op de vleugel is ook nog een badkamer met een ligbad. Het vakantiecentrum beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. De Roosevelt-Vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Verdere informatie en een goede impressie van het Nieuwe Hydepark kunt u vinden via www.nieuwhydepark.nl Wilt u deelnemen aan deze vakantie week, of kent u iemand die daarvoor in aanmerking komt? Neem contact op met Hennie de Goede / Reina Oosterhuis. Aanmeldingen moeten voor 15 januari binnen zijn.

Opbrengst kledingactie voor mensen in nood

Er is 540 kilo textiel ingezameld voor Sam's kledingactie. Het team bedankt u daarvoor hartelijk.

Gebedsbijeenkomst

Op woensdagavond 29 november om 19.00 – 19.45 uur komen we weer bij elkaar voor de gebedsbijeenkomst in de consistorie in Belt – Schutsloot. Komende week begint de Adventsperiode: de tijd van verwachten en uitzien naar de komst van Jezus' geboorte. Jezus die de naam Immanuel draagt wat 'God met ons' betekent. Immanuel, God met ons, wil spreken tot ons hart. Dat doet Hij door Zijn Woord. Zijn woorden zijn woorden van hoop en troost. Ook voor ons. Elke dag opnieuw.

Gedachten over advent

De verkiezingen voor de 2^e kamer en alle praatprogramma's van de politici en hun grootse plannen, zijn achter de rug en nu breekt een spannende tijd voor hen aan.

Wat zal de formatie gaan brengen ? Gaat de partij, waarvoor ze gekozen zijn, met een andere partij- of partijen een regering vormen, of wordt het oppositie voeren?

Wat is het eigenlijk een voorrecht dat we in ons land zelf onze volksvertegenwoordigers in alle vrijheid kunnen en mogen kiezen, voor je eigen mening uit mag komen, enz. Iets waar we, volgens mij, best wat meer dankbaar voor mogen zijn.

Zondag 29 november is de laatste zondag van het Kerkelijke jaar en in veel protestantse kerken worden op deze zondag, in de kerkdienst, de gemeenteleden herdacht die het afgelopen jaar zijn overleden.

Deze laatste zondag van het Kerkelijke jaar wordt ook wel de Eeuwigheidszondag genoemd, want na deze zondag beginnen de 4 Adventszondagen.

De naam 'Eeuwigheidszondag' komt uit de Lutherse kerk van de 19^e eeuw, toen men van mening was dat er een alternatief moest worden gevonden voor de rooms-katholieke traditie van Allerzielen.

In de Rooms Katholieke kerk worden namelijk de overledenen op 'Allerzielen' herdacht en dat is altijd op 2 november. De protestantse kerken hebben er in die tijd voor gekozen om deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, de Eeuwigheidszondag te noemen.

Men vond dat die benaming veel beter paste bij het karakter van deze zondag: Een dag die geen afsluiting is, maar juist onderstreept dat de tijd en de kerken doorgaan.

Zondag 3 december is het dan alweer de 1^e Adventszondag en gaan we 4 zondagen stap voor stap richting Kerstfeest.

Kerstfeest, de geboorte van Jezus en het feest van de 'vrede op aarde' zoals de engelen zongen voor de herders in dat veld van Efratha.

Helaas zorgen dictators, terreurgroepen enz, ervoor dat er nog weinig te merken is van die 'vrede op aarde' als we die gruwelijke beelden zien uit Gaza, Oekraïne, Syrië enz.

Advent komt van het Latijnse 'Adventus' en dat betekent; 'verwachting of komst'.

Alleen hoe moet je nou 'verwachtingen vieren ?' En wát verwachten we eigenlijk ?

Als we de komst van de door God beloofde Messias verwachten, houden we ons voor de gek, want Die is al ongeveer 2023 jaar geleden in Bethlehem geboren.

Hij leefde ruim 30 jaar op aarde en betaalde met Zijn leven, aan dat kruis op Golgotha, de prijs en de schuld die wij hadden verdiend.

Hij leed die gruwelijke pijn en Hij gaf Zijn leven voor alle dingen die wij verkeerd hebben gedaan of elke dag doen.

Kort gezegd: Hij leed en stierf, voor ons.

Maar God riep Jezus terug uit de dood en 40 dagen later ging Hij naar de Hemel.

Jezus had Zijn discipelen verteld dat Hij naar de hemel zou gaan, maar beloofde ook dat Hij terug zou komen naar de aarde, om dan voor altijd Zijn Koninkrijk hier op aarde te vestigen.

Het lastige is alleen dat Jezus er niet bij vertelde wanneer dat zou gaan gebeuren, 'Dat weet alleen de Vader', vertelde Hij aan zijn leerlingen.

We vieren 4 Adventszondagen, 4 weken advent, maar eigenlijk zouden we het hele jaar ADVENT moeten vieren, want Advent betekent immers; verwachting of komst.

Anders gezegd, we mogen uitzien naar de (terug-)komst van Jezus naar deze wereld en we geloven en verwachten dat dit ook gaat gebeuren, ook al weten we niet wanneer.

Dus eigenlijk is het elke dag ADVENT.

Maar vieren we ook elke dag 'advent' of lijken we misschien op de mensen uit het onderstaande gedicht van ds. Okke Jager?

Kom haastig !

'Kom haastig, Jezus !', bidt de predikant,
'Ja, amen', zegt een boer, 'Wil spoedig komen !
Maar liefst na de oogst, want van m'n nieuwe stuk land
heb ik nog nooit de opbrengst waargenomen.

'Ja Amen', zegt mevrouw, 'Maar mag ik voor
die mooie jurk, die ik gisteren zag hangen
eerst sparen en hem aandoen, als het koor
een kerst-zang-avond geeft in Christ'lijke Belangen ?

'Ja, Amen', zegt het kind, 'maar nu nog niet,
ik moet nog met vakantie naar de bossen.
Maar ik zal zwaaien, zodat U het ziet,
als U ons onder schóóltijd komt verlossen.'

'Kom haastig Jezus !' bidt de predikant.
'maar mag ik eerst die nieuwe preek nog lezen,
die ik gemaakt heb voor het jeugdverband
over; 'Gij zult het wel verstaan na dezen'?

Al die gebeden komen in de hemel aan.
de engelen zwijgen, die ze brachten.
En Jezus vraagt: 'Kan ik vandaag al gaan '?
Zijn Vader zucht: 'Nee, Je moet nog even wachten'.

Ik wens u alvast een fijne adventstijd toe.

Met een vriendelijke groet:

Klaas de Lange.

Nadenkertje; God heeft de nacht gemaakt, maar mensen de duisternis.

Kopij volgende Nieuwsbrief

Aanleveren kopij voor de Nieuwsbrief van volgende week zondag kan tot donderdagavond 18.00 uur bij:
Jacques Zomer, via e-mail naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com

Contact pastoraat: U kunt te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.

Onze kerk op internet	pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Team Bijzondere Diensten	https://bijzondere diensten.mozello.com
E-mailadres Nieuwsbrief	nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com
E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad	scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
E-mailadres Ledenadministratie	ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Bankrekeningnummer Diaconie	NL40 RABO 036.71.51.804
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters	NL27 RABO 036.71.54.463