

Liturgie Goede Vrijdag 2026 om 19.30 uur in de kerk in Belt-Schutsloot  
Voorganger : Ds. Gerda Lubbersen

---

De kerk binnenkomen in stilte

Openingsgebed

Zingen Opwekking 226 : 1 en 4 'Ik wil zingen van mijn Heiland'

1e Lezing Lucas 22: 39- 53



Zingen Evangelische Liedbundel 118: 1, 2 en 3 'Hij kwam bij ons heel gewoon'

2e Lezing Lucas 22: 54-71 en Lucas 23: 1-12



Luisterlied Sela 'Lam van God'

3e lezing Lucas 23: 13-32



Zingen Opwekking 400: 1 'Liefde was het onuitputt'lijk'

4e Lezing Lucas 23: 33-43 De Kruisiging

Zingen Evangelische Liedbundel 114: 1, 3, 4 en 8  
'Als ik in gedachten sta'



5e Lezing Lucas 23: 44-54



Zingen Gezang 195: 1, 2, 3 en 5 'Nu valt de nacht'

Gebed *Hardop gebeden door de gemeente en voorganger*

- Allen : Blijf bij ons, Heer,  
Voorganger : want het is avond en de nacht zal komen.
- Allen : Blijf bij ons , Heer,  
Voorganger : want wij vrezen het duistere dreigen van een nacht  
die een eeuwigheid duurt.
- Allen : Blijf bij ons, Heer,  
Voorganger : aan de avond van de dag  
aan de avond van het leven  
aan de avond van de wereld
- Allen : Blijf bij ons, Heer,  
Voorganger : Met uw genade en uw goedheid  
met troost en zegen  
met uw Woord en sacrament.
- Allen : Blijf bij ons, Heer,  
Voorganger : Wanneer over ons komt  
de nacht van beproeving en van angst  
de nacht van twijfel en aanvechting  
de nacht van de strenge, bittere dood
- Allen : Blijf bij ons, Heer,  
Voorganger : in leven en sterven  
in tijd en eeuwigheid
- Allen : Blijf bij ons, Heer,  
Blijf bij ons,  
Amen

We verlaten de kerk in stilte