

## **BIJBELBOEKEN QUIZ- en PUZZEL MARATHON 2022 / 2023 / 2024**

Van harte welkom bij deze Bijbelboeken Quiz. We gaan, al quizzend/puzzelend, de hele Bijbel door. Van Genesis tot Openbaringen, een reis van in totaal 66 Bijbelboeken met 1189 hoofdstukken. We proberen bij zoveel mogelijk hoofdstukken een vraag te maken, een hele uitdaging.

Het zijn zeer diverse vragen: er zijn zowel (relatief) gemakkelijke vragen, lastige vragen, moeilijke vragen en ook een heel aantal 'opzoekvragen'. Dat vinden we niet erg, we hopen je juist te triggeren om de Bijbel (fysiek of digitaal) open te slaan. Je weet in dat geval in ieder geval zeker dat in het hoofdstuk, waar de vraag over gaat, het juiste antwoord staat. Misschien zelfs dat deze quizen je nieuwsgierig maken en een aanzet zijn om (nog meer) in de Bijbel te gaan lezen.

We zijn bij de quizen uitgegaan van de **Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV)**.

Op internet vind je die o.a. op <https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GEN.1/Genesis-1> of <https://bijbel.eo.nl/>

Waarom jij ook meequitzt, hoeveel antwoorden jij ook goed of fout hebt, wat het jou ook wel of niet oplevert, we vinden het fijn dat je deze quizen gevonden hebt en meedoet. Veel plezier.

Denk je dat je iemand anders met deze quizen/puzzels plezier doet? Deel deze site dan vooral.

En wil je ons laten weten wat je van de quizen vindt, vul dan het contactformulier in op <https://bijzonderediensten.mozello.com> of stuur een e-mail naar [bijzonderediensten.wv@gmail.com](mailto:bijzonderediensten.wv@gmail.com)

---

### **Bijbelboeken Quiz - Deel 62 – OPENBARING (NBV)**

---

#### **OPENBARING**

- Het boek **Openbaring** is gebaseerd op visioenen die de schrijver kreeg op het eiland Patmos. Johannes schrijft dat hij in ellende verkeert en op Patmos is omdat hij het goede nieuws van Jezus verkondigd had.
  - Het boek is bedoeld om de christenen moed in te spreken om vol te houden. Het is niet bekend wanneer het boek geschreven is.
  - Openbaring beschrijft hoe Johannes op Patmos in vervoering raakt en vervolgens van Jezus Christus een serie visioenen krijgt in woord en geluid.
  - Het boek verzet zich tegen de verering van de keizer en de macht van de Romeinse staat. Het spreekt de kleine, bedreigde geloofsgemeenschappen in de provincie Asia moed in om vol te houden.
  - Uiteindelijk, zo stelt Johannes, ligt alle macht in handen van God en Jezus Christus. De ellende zal slechts korte tijd duren, want Christus zal spoedig terugkeren en alle goddeloze machten vernietigen. De lezers krijgen een rijk van vrede, en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in het vooruitzicht gesteld.
- 

**1188** (Openbaring 1) Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de **zeven** geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.

**1189** (Openbaring 2) Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: "Dit zegt hij die het scherpe, **twee**snijdende zwaard heeft: Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat.

**1190** (Openbaring 3) Wie overwint zal zich ook in het **wit** kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt."

**1191** (Openbaring 4) Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. Elk van de vier wezens had **zes** vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: 'Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.'

**1192** (Openbaring 5) Midden voor de troon, tussen de **vier** wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd.

**1193** (Openbaring 6) Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd **zwart** als een rouwkleed en de maan werd bloedrood.

**1194** (Openbaring 7) De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee riep hij met luide stem toe: 'Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het **zegel** van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.'

**1195** (Openbaring 8) De zeven engelen, ieder met een bazuin, maakten aanstalten om erop te blazen. Toen blies de eerste engel op zijn bazuin. Er kwam hagel en vuur, gemengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. Een derde deel van de aarde brandde af, evenals een derde deel van de bomen en al het groen. De **twee**de engel blies op zijn bazuin.

**1196** (Openbaring 9) Zo zagen de paarden en de ruiters in het visioen eruit: hun borstpanters waren vuurrood, violet en zwavel**geel**; de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwamen vuur, rook en zwavel.

**1197** (Openbaring 10) Toen hoorde ik opnieuw die stem uit de hemel. Hij zei tegen me: 'Haal de geopende **boekrol** die de engel die op de zee en het land staat in zijn hand heeft.' Ik ging naar de engel toe en vroeg om het boekje. Hij reikte het mij aan en zei: 'Eet het op. Het zal branden in je maag, maar in je mond zo zoet zijn als honing.' Ik pakte het boekje aan en at het op.

**1198** (Openbaring 11) Vervolgens kreeg ik een **rietstengel** als meetstok, met de opdracht: 'Neem de maten op van Gods tempel en van het altaar, en tel degenen die God daar aanbidden. De voorhof buiten de tempel moet je overslaan. Meet die niet op, want hij is bestemd voor de heidenen, die de heilige stad tweeënveertig maanden lang zullen vertrappen.

**1199** (Openbaring 12) Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van **twaalf** sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood.

**1200** (Openbaring 13) Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is **zeshonderdzesenzestig**

**1201** (Openbaring 14) Ik hoorde uit de hemel een geluid komen dat klonk als het geluid van geweldige watermassa's, van zware donderslagen; het klonk als het geluid dat muzikanten maken die op de lier spelen. Er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Niemand kon het lied begrijpen, behalve de **honderdvierenveertigduizend** mensen die van de aarde zijn vrijgekocht. Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven.

**1202** (Openbaring 15) Hierna zag ik de hemelse **tempel**, de verbondstent, opengaan. De zeven engelen met de zeven plagen kwamen naar buiten, in stralende kleren van zuiver linnen en met een gouden band om hun borst. Toen gaf een van de vier wezens aan alle zeven engelen een gouden offerschaal, vol met de woede van de God die leeft tot in eeuwigheid.

**1203** (Openbaring 16) 'Ik kom onverwacht als een **dief!**' Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt: hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen.

**1204** (Openbaring 17) Hier komt het aan op wijsheid en inzicht. 'De zeven koppen zijn zeven heuvels waarop de vrouw zit, en het zijn zeven koningen. Vijf van hen zijn omgekomen, **één** is er nu, en de laatste moet nog komen en zal dan maar kort blijven.

**1205** (Openbaring 18) Toen tilde een sterke engel een **steen** zo groot als een molensteen op en smeed die in zee met de woorden: 'Zo zal ook Babylon, die grote stad, worden weggeslingerd; ze zal voorgoed verdwijnen.

**1206** (Openbaring 19) De hemelse **legermacht**, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte paarden. Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden.

**1207** (Openbaring 20) Toen zag ik een engel midden in de zon staan. Luid riep hij tegen de vogels die hoog in de lucht vlogen: 'Kom naar Gods grote **maaltijd**. Dan krijg je het vlees te eten van koningen, legeraanvoerders en machthebbers, het vlees van paarden en hun ruiters, van slaven en van vrije mensen, het vlees van jong en oud.'

**1208** (Openbaring 21) Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de **zee** is er niet meer.

**1209** (Openbaring 22) 'Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende **morgenster**.'

boekrol (T)	dief (W)	één (I)	geel (F)	honderdvierenveertigduizend (E)
legermacht (H)	maaltijd (E)	morgenster (D)	rietstengel (I)	steen (G)
tempel (U)	twaalf (N)	twee (E)	twee (E)	vier (S)
wit (Z)	zee (I)	zegel (E)	zes (U)	zeshonderzesenzestig (E)
zeven (J)	zwart (L)			

## ANTWOORDEN

11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09		
J	E	Z	U	S	L	E	E	F	T	I	N	E	E	U	W	I	G	H	E	I	D		