

BIJBELBOEKEN QUIZ- en PUZZEL MARATHON 2022 / 2023 / 2024

Van harte welkom bij deze Bijbelboeken Quiz. We gaan, al quizzend/puzzelend, de hele Bijbel door. Van Genesis tot Openbaringen, een reis van in totaal 66 Bijbelboeken met 1189 hoofdstukken. We proberen bij zoveel mogelijk hoofdstukken een vraag te maken, een hele uitdaging.

Het zijn zeer diverse vragen: er zijn zowel (relatief) gemakkelijke vragen, lastige vragen, moeilijke vragen en ook een heel aantal 'opzoekvragen'. Dat vinden we niet erg, we hopen je juist te triggeren om de Bijbel (fysiek of digitaal) open te slaan. Je weet in dat geval in ieder geval zeker dat in het hoofdstuk, waar de vraag over gaat, het juiste antwoord staat. Misschien zelfs dat deze quizen je nieuwsgierig maken en een aanzet zijn om (nog meer) in de Bijbel te gaan lezen.

We zijn bij de quizen uitgegaan van de **Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV)**.

Op internet vind je die o.a. op <https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GEN.1/Genesis-1> of <https://bijbel.eo.nl/>

Waarom jij ook meequizt, hoeveel antwoorden jij ook goed of fout hebt, wat het jou ook wel of niet oplevert, we vinden het fijn dat je deze quizen gevonden hebt en meedoet. Veel plezier.

Denk je dat je iemand anders met deze quizen/puzzels plezier doet? Deel deze site dan vooral.

En wil je ons laten weten wat je van de quizen vindt, vul dan het contactformulier in op <https://bijzonderediensten.mozello.com> of stuur een e-mail naar bijzonderediensten.wv@gmail.com

Bijbelboeken Quiz - Deel 61 – 1 en 2 PETRUS en 1, 2 en 3 JOHANNES en JUDAS (NBV)

1 en 2 Petrus

- De eerste brief van Petrus is een van de zogenaamde algemene of katholieke brieven, niet gericht aan een bepaalde persoon of gemeente, maar een rondzendbrief waarmee zo veel mogelijk christenen op het oog zijn. De brief staat op naam van de apostel Petrus. Het is niet bekend wanneer de brief geschreven is.
- Hoewel de **tweede brief van Petrus** een brief genoemd wordt, heeft het niet de kenmerken van een persoonlijke brief. Het geschrift hoort veel eerder bij het genre 'testament'. Het geschrift staat op naam van de apostel Petrus. Het is niet bekend wanneer de brief geschreven is. Bepalend voor de inhoud van de brief zijn de traditionele elementen van een testament. De schrijver brengt openbaringsmomenten uit zijn eigen leven in herinnering en staat stil bij zijn eigen dood. Hij bemoedigt de lezers en spoort hen aan om ook na zijn heengaan vast te houden aan het geloof dat ze hebben ontvangen. Concreet moeten ze daar gestalte aan geven door een vroom leven te leiden, dat vooral in het teken staat van de liefde. De brief is bedoeld om christenen te bemoedigen om in hun geloof te volharden.

1, 2 en 3 Johannes

- De **eerste brief van Johannes** is de langste van de drie brieven die aan Johannes toegeschreven worden. Deze drie brieven sluiten in bepaalde opzichten goed aan bij het evangelie volgens Johannes. Het is niet bekend of de brief geschreven is door apostel Johannes. Waarschijnlijk is de brief geschreven aan het einde van de eerste eeuw na Christus. In de brief wordt gewaarschuwd voor valse leraren die ontkennen dat Jezus ooit mens is geweest.
1 Johannes is geschreven in een crisissituatie. Deze situatie bepaalt dan ook het thema van het geschrift. Een belangrijke boodschap is de overtuiging van de auteur dat Jezus Christus door God gezonden is om de mensen te redden. Hierin wordt duidelijk hoe groot de liefde is waarmee God de wereld heeft liefgehad. Wie dat gelooft, heeft het eeuwige leven. En daarbij hoort de opdracht om de naaste lief te hebben.
- De **tweede brief van Johannes** is een korte brief, die net als 1 Johannes en 3 Johannes wordt toegeschreven aan de apostel Johannes. Deze drie brieven sluiten in bepaalde opzichten goed aan bij het evangelie volgens Johannes. In deze brief wordt gewaarschuwd voor valse leraren die ontkennen dat Jezus ooit mens is geweest.
- **3 Johannes** is gericht aan iemand die Gajus heeft. De auteur prijst zijn geloof, liefde en trouw. Hij heeft rondtrekkende broeders ontvangen en zal, zo hoopt 'de oudste', hen ook verder ondersteunen.

Hij doet dit beter dan Diotrefes, die de macht wil hebben in de gemeente waar hij bij hoort. Hij ontvangt de broeders niet die 'de oudste' stuurde, en stoot zelfs degenen die hen wel willen ontvangen uit de gemeente. In vers 12 beveelt de auteur een zekere Demetrius aan. Van hem weten we verder niets; misschien is hij een van de overbrengers van de brief.

Judas

- De brief van **Judas** is een korte brief, gericht aan alle christenen. De brief is geschreven rond het jaar 100 na Christus. In de brief worden christenen gewaarschuwd voor een verkeerde uitleg van het geloof. Hoofdthema van de brief is de oproep niet te twifelen over het geloof zoals dat 'voor eens en altijd' is overgeleverd (vers 3) en vast te houden aan wat Jezus' apostelen hebben gezegd. De brief vermeldt dat er mensen de gemeente zijn binnengekomen die vanwege hun handelwijze en ideeën een gevaar vormen voor het geloof. Deze nieuwe predikers misleiden de gemeente. De schrijver van deze brief noemt zichzelf Judas, de broer van Jakobus. In de evangeliën worden Jakobus en Judas genoemd als broers van Jezus (Marcus 6:3 en Matteüs 13:55). Als de brief echt geschreven zou zijn door Judas, de broer van Jezus, dan zou hij geschreven zijn tussen 50 en 60 na Christus. Maar de in de brief beschreven situatie wijst op een latere ontstaanstijd, namelijk het eind van de eerste of het begin van de tweede eeuw na Christus. Waarschijnlijk heeft de auteur zijn betoog extra gezag willen geven door het op naam van Judas te zetten. Waar de brief is geschreven, is niet bekend.

1172 (1 Petrus 1) Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: 'Wees heilig, want ik ben heilig.' En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, **Vader** noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben.

1173 (1 Petrus 2) Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6In de Schrift staat immers: 'In Sion leg ik een **hoeksteen** die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.' 7Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen.

1174 (1 Petrus 3) In de **ark** werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn.

1175 (1 Petrus 4) Hoe meer u deel hebt aan Christus' lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoord wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de **Geest** van God in al zijn luister op u rust.

1176 (1 Petrus 5) Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de **duivel**, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.

1177 (2 Petrus 1) Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de **morgenster** opgaat in uw hart.

1178 (2 Petrus 2) Evenmin heeft hij de wereld uit de voortijd gespaard; alleen Noach, de heraut van de rechtvaardigheid, liet hij met zeven anderen in leven toen hij de **watervloed** over die wereld vol zondaars liet komen.

1179 (2 Petrus 3) De dag van de Heer zal komen als een **dief**. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht.

1180 (1 Johannes 1) Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn **woord** niet in ons.

1181 (1 Johannes 2) Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een **pleitbezorger** bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

1182 (1 Johannes 3) Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden **kinderen** van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent.

1183 (1 Johannes 4) Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn **Zoon** heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

1184 (1 Johannes 5) Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn **geboden** naleven.

1185 (2 Johannes 1) Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als **mens** niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist! Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt. Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon.

1186 (3 Johannes 1) Geliefde broeder, volg niet het kwade na maar het **goede**. Wie goeddoet komt uit God voort; wie kwaad doet heeft God niet gezien.

1187 (Judas 1) Ik wil u eraan herinneren – ook al weet u dit alles wel – dat de Heer zijn volk weliswaar voor eens en altijd uit Egypte heeft bevrijd, maar later allen die niet geloofden gedood heeft. Denk ook aan de **engelen** die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten: tot het oordeel op de grote dag houdt hij hen met onverbreekbare boeien in de onderwereld gevangen.

ark (Z)	geboden (N)	kinderen (I)	Vader (J)
dief (E)	Geest (U)	mens (A)	watervloed (V)
duivel (S)	goede (A)	morgenster (O)	woord (R)
engelen (R)	hoeksteen (E)	pleitbezorger (W)	Zoon (N)

ANTWOORDEN:

11	17	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
De oplossing is een bekend Opwekkingslied															
J	E	Z	U	S	O	V	E	R	W	I	N	N	A	A	R