

BIJBELBOEKEN QUIZ- en PUZZEL MARATHON 2022 / 2023 / 2024

Van harte welkom bij deze Bijbelboeken Quiz. We gaan, al quizzend/puzzelend, de hele Bijbel door. Van Genesis tot Openbaringen, een reis van in totaal 66 Bijbelboeken met 1189 hoofdstukken. We proberen bij zoveel mogelijk hoofdstukken een vraag te maken, een hele uitdaging.

Het zijn zeer diverse vragen: er zijn zowel (relatief) gemakkelijke vragen, lastige vragen, moeilijke vragen en ook een heel aantal 'opzoekvragen'. Dat vinden we niet erg, we hopen je juist te triggeren om de Bijbel (fysiek of digitaal) open te slaan. Je weet in dat geval in ieder geval zeker dat in het hoofdstuk, waar de vraag over gaat, het juiste antwoord staat. Misschien zelfs dat deze quizen je nieuwsgierig maken en een aanzet zijn om (nog meer) in de Bijbel te gaan lezen.

We zijn bij de quizen uitgegaan van de **Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV)**.

Op internet vind je die o.a. op <https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GEN.1/Genesis-1> of <https://bijbel.eo.nl/>

Waarom jij ook meequizt, hoeveel antwoorden jij ook goed of fout hebt, wat het jou ook wel of niet oplevert, we vinden het fijn dat je deze quizen gevonden hebt en meedoet. Veel plezier.

Denk je dat je iemand anders met deze quizen/puzzels plezier doet? Deel deze site dan vooral.

En wil je ons laten weten wat je van de quizen vindt, vul dan het contactformulier in op

<https://bijzonderediensten.mozello.com> of stuur een e-mail naar bijzonderediensten.wv@gmail.com

Bijbelboeken Quiz - Deel 60 - HEBREEËN en JAKOBUS (NBV)

Hebreeën

Het boek Hebreeën heeft enkele kenmerken van een brief, maar is eerder een retorisch betoog om lezers te overtuigen. De tekst is waarschijnlijk geschreven in het laatste kwart van de eerste eeuw. De auteur is onbekend. Het doel van de tekst is te zorgen dat de lezers betrokken christenen blijven.

In het boek Hebreeën worden geen geadresseerden genoemd. Toch staat in de titel van het bijbelboek 'aan de Hebreeën'. Vermoedelijk werd al vroeg in de overlevering van het boek aangenomen dat de auteur vooral een publiek van joodse christenen op het oog had, omdat er in het boek veel joodse gebruiken aan de orde komen, en veel geciteerd wordt uit het Oude Testament.

Jakobus

Het boek Jakobus heeft enkele kenmerken van een brief, maar is meer een ethische verhandeling. Het is niet bekend wie het boek geschreven heeft en wanneer het geschreven is. Centraal staat de oproep om werk te maken van een echt christelijk leven: christelijk geloof gaat per definitie samen met goede daden.

Jakobus bevat een vijftal kernthema's:

1. Het omgaan met beproevingen. Volgens de auteur is het te gemakkelijk om te zeggen dat God ons op de proef stelt. In feite zijn het juist de eigen slechte verlangens die een mens meeslepen.
2. Het gebed om wijsheid. Volgens Jakobus is wijsheid altijd sterk verbonden met praktisch handelen. Ware wijsheid kan alleen maar geschonken worden aan wie daar in gebed om vraagt.
3. De rijkdom van de armoede. De gemeenschap, die blijkbaar vooral arme leden heeft, wil de samenkomsten ook voor andere, rijke bevolkingsgroepen openstellen. Maar zijn de rijken niet onderdrukkers?
4. Het beperken van onzinnig gepraat. Jakobus gebruikt veel beelden en metaforen om duidelijk te maken welke kwalijke gevolgen geklets heeft.
5. Het belang van daden. Jakobus vindt dat geloof zonder handelen een dood geloof is.

1154 (Hebreeën 1) Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de **????** gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen.

1155 (Hebreeën 2) Het moge duidelijk zijn: hij is niet begaan met het lot van **????**, hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden.

1156 (Hebreeën 3) Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit 'vandaag' nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door **?????** verleid werd. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus.

1157 (Hebreeën 4) Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgedaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze **?????** kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.

1158 (Hebreeën 5) Wie uit het volk tot hogepriester wordt gekozen, wordt aangesteld om tussen God en de **?????** te bemiddelen, om gaven en offers te brengen voor de zonden.

1159 (Hebreeën 6) We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. We willen niet nog eens het fundament leggen en spreken over het zich afkeren van daden die tot de dood leiden, over het geloof in God, de leer over het dopen en de handoplegging, en over de opstanding van de **?????** en het laatste oordeel.

1160 (Hebreeën 7) Want deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen, en zegende hem, waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent 'koning van de gerechtigheid', en verder is hij ook koning van Salem, dat is 'koning van de **?????**'.

1161 (Hebreeën 8) Maar God berispt zijn **?????** met de woorden: 'De dag zal komen – spreekt de Heer – dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda. Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun voorouders toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte, want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb ik mijn handen van hen afgetrokken – spreekt de Heer.

1162 (Hebreeën 9) Achter het tweede voorhangsel bevindt zich de tent die het allerheiligste genoemd wordt. Daar staan het vergulde reukofferaltaar en de ark van het verbond, die langs alle zijden met goud overtrokken is en waarin zich de vergulde kruik met het manna, Aärons staf die gebloeid heeft en de platen met de verbondstekst bevinden; daarop staan de **?????** als teken van Gods majesteit, zij bedekken de verzoeningsplaat met hun schaduw.

1163 (Hebreeën 10) Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze **?????**, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

1164 (Hebreeën 11) Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn **?????** te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof.

1165 (Hebreeën 12) Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet, en dat niemand overspel pleegt of het heilige zozeer minacht als Esau, die voor één enkel bord eten zijn **?????** verkocht. U weet immers dat hij daarna, toen hij alsnog de zegen wilde verkrijgen, afgewezen werd; hij kreeg geen kans meer om het goed te maken, ook al smeekte hij er in tranen om.

1166 (Hebreeën 13) Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienstdoen niet mogen eten. Het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer wordt door de **?????** het heiligdom binnengedragen, de kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden.

