

## **BIJBELBOEKEN QUIZ- en PUZZEL MARATHON 2022 / 2023 / 2024**

Van harte welkom bij deze Bijbelboeken Quiz. We gaan, al quizzend/puzzelend, de hele Bijbel door. Van Genesis tot Openbaringen, een reis van in totaal 66 Bijbelboeken met 1189 hoofdstukken. We proberen bij zoveel mogelijk hoofdstukken een vraag te maken, een hele uitdaging.

Het zijn zeer diverse vragen: er zijn zowel (relatief) gemakkelijke vragen, lastige vragen, moeilijke vragen en ook een heel aantal 'opzoekvragen'. Dat vinden we niet erg, we hopen je juist te triggeren om de Bijbel (fysiek of digitaal) open te slaan. Je weet in dat geval in ieder geval zeker dat in het hoofdstuk, waar de vraag over gaat, het juiste antwoord staat. Misschien zelfs dat deze quizen je nieuwsgierig maken en een aanzet zijn om (nog meer) in de Bijbel te gaan lezen.

We zijn bij de quizen uitgegaan van de **Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV)**.

Op internet vind je die o.a. op <https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GEN.1/Genesis-1> of <https://bijbel.eo.nl/>

Waarom jij ook meequitzt, hoeveel antwoorden jij ook goed of fout hebt, wat het jou ook wel of niet oplevert, we vinden het fijn dat je deze quizen gevonden hebt en meedoet. Veel plezier.

Denk je dat je iemand anders met deze quizen/puzzels plezier doet? Deel deze site dan vooral.

En wil je ons laten weten wat je van de quizen vindt, vul dan het contactformulier in op <https://bijzonderediensten.mozello.com> of stuur een e-mail naar [bijzonderediensten.wv@gmail.com](mailto:bijzonderediensten.wv@gmail.com)

---

### **Bijbelboeken Quiz - Deel 59 - 1 TIMOTEÛS, 2 TIMOTEÛS, TITUS en FILEMON (NBV)**

#### **1 Timoteüs, 2 Timoteüs en Titus**

Deze brieven op naam van de apostel Paulus zijn gericht aan zijn medewerkers Timoteüs en Titus. De brieven geven instructies aan de leiders van de christelijke gemeente. De eerste en de tweede brief aan Timoteüs staan samen met de brief aan Titus bekend als de 'pastorale brieven'.

In de pastorale brieven worden 'dwaalleraren' bestreden. Soms gaat het om voormalige leerlingen van Paulus. Vaak worden ze lijnrecht tegenover de betrouwbare Paulus aanhangers gezet. Beide groepen verkondigden waarschijnlijk een simpele versie van de leer van Paulus, al bieden de brieven daar geen uitgebreide informatie over.

De pastorale brieven zijn de meest conservatieve teksten in het Nieuwe Testament. Zo worden ondergeschikte personen als kinderen, vrouwen en slaven aangespoord om gehoorzaam te zijn. En gelovigen worden opgeroepen zo te leven dat niemand aanstoot aan hen kan nemen. De conservatieve toon van deze brieven hangt vermoedelijk samen met de spanningen die de gemeenten door hun afwijkend gedrag in hun omgeving opriepen.

#### **Filemon**

De brief van Paulus aan Filemon is geschreven naar aanleiding van een concrete kwestie: de verhouding tussen Filemon en zijn slaaf Onesimus. Paulus schreef deze brief waarschijnlijk rond het jaar 55 na Christus.

Paulus schrijft Filemon over Onesimus, een slaaf van Filemon die op dat moment bij Paulus is en door Paulus' toedoen christen is geworden. Met zijn brief treedt Paulus op als bemiddelaar tussen Filemon en Onesimus. Paulus lijkt onzeker over hoe Onesimus ontvangen zal worden door Filemon en wil zijn terugkeer in goede banen leiden.

Paulus maakt daarbij aan Filemon duidelijk dat Onesimus hem dierbaar is geworden en door Filemon niet langer als een slaaf behandeld moet worden, maar als een geliefde broeder omdat hij christen is geworden. De brief aan Filemon is de kortste brief van Paulus en bestaat uit slechts één hoofdstuk.

---

**1140** (1 Timoteüs 1) Van Paulus, apostel van Christus Jezus in opdracht van God, onze redder, en van Christus Jezus, onze hoop. Aan Timoteüs, mijn waarachtig kind in het geloof. Genade, **barmhartigheid** en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer!

**1141** (1 Timoteüs 2) Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. Om dit te verkondigen ben ik als apostel aangesteld. Ik spreek de **waarheid**, ik lieg niet – ik ben aangesteld als leraar voor de heidenen om hun het geloof en de **waarheid** te onderwijzen.

**1142** (1 Timoteüs 3) Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? Hij mag ook niet iemand zijn die net bekeerd is; anders raakt hij verblind en valt hij ten prooi aan de **duivel**.

**1143** (1 Timoteüs 4) Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de **gelovigen** een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.

**1144** (1 Timoteüs 5) Oudsten die goed leiding geven moeten dubbel worden beloond, vooral degenen die zich veel moeite geven voor de prediking en het onderricht. De Schrift zegt immers: 'U mag een dorsend rund niet muilkorven' en 'De **arbeider** is zijn loon waard.'

**1145** (1 Timoteüs 6) Want de wortel van alle kwaad is **geldzucht**. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.

**1146** (2 Timoteüs 1) Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. Aan Timoteüs, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en **vrede** van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer!

**1147** (2 Timoteüs 2) Een **atleet** wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt.

**1148** (2 Timoteüs 3) Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren 15en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je **wijsheid** kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus.

**1149** (2 Timoteüs 4) De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de **eer** toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

**1150** (Titus 1) Voor wie **rein** zijn, is alles rein; maar voor wie bezoedeld en ongelovig zijn, is niets rein, want zowel hun verstand als hun geweten is bezoedeld.

**1151** (Titus 2) Oudere mannen moeten sober, waardig en bezonnen zijn, en gezond in het geloof, de liefde en de volharding. Ook oudere vrouwen moeten zich ingetogen gedragen, ze mogen niet kwaadspreken of verslaafd zijn aan **wijn**.

**1152** (Titus 3) Herinner allen eraan dat ze overheid en **gezag** moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen, zodat ze van niemand mogen kwaadspreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen.

**1153** (Filemon 1) De **genade** van de Heer Jezus Christus zij met u.

arbeider (K)	eer (E)	gezag (N)	waarheid (E)
atleet (G)	geldzucht (K)	rein (M)	wijn (E)
barmhartigheid (G)	gelovigen (U)	vrede (I)	wijsheid (D)
duivel (L)	genade (S)		

### ANTWOORDEN:

11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11														
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53														
<table border="1"> <tr> <td>G</td><td>E</td><td>L</td><td>U</td><td>K</td><td>K</td><td>I</td><td>G</td><td>D</td><td>E</td><td>M</td><td>E</td><td>N</td><td>S</td> </tr> </table>														G	E	L	U	K	K	I	G	D	E	M	E	N	S
G	E	L	U	K	K	I	G	D	E	M	E	N	S														

**die niet meegaat met wie kwaad doen,  
die de weg van zondaars niet betreedt,  
bij spotters niet aan tafel zit,  
maar vreugde vindt in de wet van de HEER  
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.**