

BIJBELBOEKEN QUIZ- en PUZZEL MARATHON 2022 / 2023 / 2024

Van harte welkom bij deze Bijbelboeken Quiz. We gaan, al quizzend/puzzelend, de hele Bijbel door. Van Genesis tot Openbaringen, een reis van in totaal 66 Bijbelboeken met 1189 hoofdstukken. We proberen bij zoveel mogelijk hoofdstukken een vraag te maken, een hele uitdaging.

Het zijn zeer diverse vragen: er zijn zowel (relatief) gemakkelijke vragen, lastige vragen, moeilijke vragen en ook een heel aantal 'opzoekvragen'. Dat vinden we niet erg, we hopen je juist te triggeren om de Bijbel (fysiek of digitaal) open te slaan. Je weet in dat geval in ieder geval zeker dat in het hoofdstuk, waar de vraag over gaat, het juiste antwoord staat. Misschien zelfs dat deze quizen je nieuwsgierig maken en een aanzet zijn om (nog meer) in de Bijbel te gaan lezen.

We zijn bij de quizen uitgegaan van de **Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV)**.

Op internet vind je die o.a. op <https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GEN.1/Genesis-1> of <https://bijbel.eo.nl/>

Waarom jij ook meequizt, hoeveel antwoorden jij ook goed of fout hebt, wat het jou ook wel of niet oplevert, we vinden het fijn dat je deze quizen gevonden hebt en meedoet. Veel plezier.

Denk je dat je iemand anders met deze quizen/puzzels plezier doet? Deel deze site dan vooral.

En wil je ons laten weten wat je van de quizen vindt, vul dan het contactformulier in op

<https://bijzonderediensten.mozello.com> of stuur een e-mail naar bijzonderediensten.wv@gmail.com

Bijbelboeken Quiz - Deel 55 - 1 Korintiërs 1 tot en met 16 (NBV)

Paulus schreef de eerste brief aan de gemeente in Korinte vanuit Efeze, vermoedelijk in het voorjaar van het jaar 55. De gemeente die Paulus er rond het jaar 50 gesticht had, bestond voornamelijk uit christenen van niet-Joodse afkomst. In zijn brief wil hij de christenen in Korinte overtuigen te blijven bij zijn visie en te leven op een manier die volgens hem bij het geloof past.

In 1 Korintiërs reageert Paulus op mondelinge berichten en op een brief die hem door de gemeente in Korinte is toegestuurd. Er zijn na Paulus' vertrek verkondigers in Korinte gekomen die andere ideeën dan de zijne hebben verspreid, waardoor er binnen de gemeente verschillende groeperingen zijn ontstaan. De meningsverschillen gaan vooral over de wijze van leven die het christelijk geloof met zich meebrengt. Paulus wil de christenen overtuigen dat ze moeten blijven geloven en leven zoals hij het hen geleerd heeft.

1083 (1 Korintiërs 1) Van **Paulus**, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en van onze broeder Sostenes. Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

1084 (1 Korintiërs 2) Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over **Jezus Christus** – de gekruisigde.

1085 (1 Korintiërs 3) Ik heb geplant, **Apollos** heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien.

1086 (1 Korintiërs 4) Door Christus Jezus ben ik uw vader geworden, omdat ik u het evangelie heb gebracht. Ik roep u dus op mij na te volgen. Daarom ook stuur ik **Timoteüs** naar u toe, die mijn geliefd kind is, trouw aan de Heer. Hij zal u in herinnering brengen hoe ik in verbondenheid met Christus Jezus leef. Dat is wat ik overal aan iedere gemeente leer.

1087 (1 Korintiërs 5) Wat mijzelf betreft, in persoon ben ik afwezig, maar in de geest ben ik aanwezig; en alsof ik bij u was, heb ik in de naam van onze Heer Jezus de man die dit doet al veroordeeld. Wanneer u en ik dus in de geest bij elkaar zijn, en de kracht van onze Heer Jezus bij ons is, moet u die persoon aan **Satan** uitleveren. Dan gaat zijn huidige bestaan verloren, opdat hij zal worden gered op de dag van de Heer.

1088 (1 Korintiërs 6) Weet u dan niet dat Gods **heiligen** over de wereld zullen oordelen? En als u over de wereld zult oordelen, zou u dan niet in staat zijn om te oordelen over de meest onbeduidende rechtsgeschillen? Weet u niet dat wij over engelen zullen oordelen? Dan kunnen we dat toch zeker ook over alledaagse zaken?

1089 (1 Korintiërs 7) Wat de weduwen en weduwnaars betreft, zeg ik dat het goed voor hen zou zijn alleen te blijven, zoals **ik**. Maar wanneer ze dat niet kunnen opbrengen, moeten ze trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden van begeerte

1090 (1 Korintiërs 8) Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde – en zo zijn er immers heel wat goden en heren –, wij weten: er is één God, **de Vader**, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.

1091 (1 Korintiërs 9) Ziehier mijn verdediging tegen wie zich een oordeel over mijn apostelschap aanmatigen. Hebben wij geen recht op eten en drinken? Zouden wij niet het recht hebben een gelovige echtgenote op onze reizen mee te nemen, zoals de andere apostelen, de broers van de Heer en Kefas? Of zouden nu uitgerekend **Barnabas** en ik in ons eigen levensonderhoud moeten voorzien?

1092 (1 Korintiërs 10) Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken, dat ze zich allemaal in de naam van **Mozes** lieten dopen in de wolk en in de zee.

1093 (1 Korintiërs 11) Ik prijs het in u dat u mij bij alles als voorbeeld neemt en u aan de voorschriften houdt die ik u gegeven heb. Ik moet u echter nog het volgende zeggen. Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en **God** het hoofd van Christus.

1094 (1 Korintiërs 12) Er zijn verschillende gaven, maar er is één **Geest**; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.

1095 (1 Korintiërs 13) Al sprak ik de talen van alle mensen en die van **de engelen** – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

1096 (1 Korintiërs 14) Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot **mensen** maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal.

1097 (1 Korintiërs 15) dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat hij is verschenen aan **Kefas** en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was.

1098 (1 Korintiërs 16) Ik kom naar u toe zodra ik Macedonië achter me gelaten heb (ik ben namelijk van plan via Macedonië te reizen). Dan denk ik enige tijd bij u te blijven, misschien wel de hele winter, zodat u mij op weg kunt helpen naar mijn volgende bestemming. Ik wil u dus niet alleen op doorreis bezoeken, maar hoop wat langer bij u te blijven, als **de Heer** het toestaat.

Apollos (H)	de Vader (E)	ik (Z)	Mozes (N)
Barnabas (I)	Geest (E)	Jezus Christus (C)	Paulus (S)
de engelen (H)	God (J)	Kefas (R)	Satan (IJ)
de Heer (T)	heiligen (F)	mensen (A)	Timoteüs (R)

ANTWOORDEN:

VRAAG	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals,																
	S	C	H	R	IJ	F	Z	E	I	N	J	E	H	A	R	T