

BIJBELBOEKEN QUIZ- en PUZZEL MARATHON 2022 / 2023

Van harte welkom bij deze Bijbelboeken Quiz. We gaan, al quizzend/puzzelend, de hele Bijbel door. Van Genesis tot Openbaringen, een reis van in totaal 66 Bijbelboeken met 1189 hoofdstukken. We proberen bij zoveel mogelijk hoofdstukken een vraag te maken, een hele uitdaging.

Het zijn zeer diverse vragen: er zijn zowel (relatief) gemakkelijke vragen, lastige vragen, moeilijke vragen en ook een heel aantal 'opzoekvragen'. Dat vinden we niet erg, we hopen je juist te triggeren om de Bijbel (fysiek of digitaal) open te slaan. Je weet in dat geval in ieder geval zeker dat in het hoofdstuk, waar de vraag over gaat, het juiste antwoord staat. Misschien zelfs dat deze quizen je nieuwsgierig maken en een aanzet zijn om (nog meer) in de Bijbel te gaan lezen.

We zijn bij de quizen uitgegaan van de **Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV)**.

Op internet vind je die o.a. op <https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GEN.1/Genesis-1> of <https://bijbel.eo.nl/>

Waarom jij ook meequizt, hoeveel antwoorden jij ook goed of fout hebt, wat het jou ook wel of niet oplevert, we vinden het fijn dat je deze quizen gevonden hebt en meedoet. Veel plezier.

Denk je dat je iemand anders met deze quizen/puzzels plezier doet? Deel deze site dan vooral.

En wil je ons laten weten wat je van de quizen vindt, vul dan het contactformulier in op

<https://bijzonderediensten.mozello.com> of stuur een e-mail naar bijzonderediensten.wv@gmail.com

Bijbelboeken Quiz - Deel 54 – Romeinen 1 tot en met 16 (NBV)

1067 (Romeinen 1) U moest eens weten, broeders en zusters, hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen, om net als bij de andere volken ook bij u vruchtbaar werk te doen. Maar ik was tot nu toe steeds verhinderd. Ik sta ten dienste van alle volken: van beschaafde en niet beschaafde, geleterde en ongeletterde, en daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in **?????** te verkondigen.

1068 (Romeinen 2) En u die uzelf een **?????** noemt, op de wet vertrouwt en u op God laat voorstaan; u die zijn wil kent en zo uitstekend weet waar het op aankomt, omdat u wordt onderwezen door de wet; u die ervan overtuigd bent dat u zelf een leidsman van blinden bent, een licht voor hen die in het duister zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leraar van onwetenden, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en de waarheid hebt – u die anderen onderwijst, onderwijst u uzelf eigenlijk wel?

1069 (Romeinen 3) Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, hun tong is bedrieglijk, achter hun lippen schuilt het gif van een adder, hun mond is vol vervloeking en venijn. Ze haasten zich om bloed te vergieten, brengen ellende en vernietiging. 17De weg van de vrede kennen ze niet, 18angst voor **?????** kennen ze niet.'

1070 (Romeinen 4) ... niet door de wet ontvingen **?????** en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt. Als men op grond van de wet erfgenaam zou zijn, zou het geloof zijn betekenis hebben verloren en de belofte zijn onkracht. De wet maakt namelijk alleen dat God straft, want zonder wet is er ook geen overtreding. Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen omdat ze een gave van God moest zijn, want alleen zo kon ze voor heel het nageslacht blijven gelden. Niet alleen voor wie de wet heeft, maar ook voor wie op God vertrouwt zoals **?????**, die de vader van ons allen is.

1071 (Romeinen 5) Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, **?????**. Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven.

1072 (Romeinen 6) De **?????** heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God.

