

BIJBELBOEKEN QUIZ MARATHON 2022 / 2023

Van harte welkom bij deze Bijbelboeken Quiz. We gaan, al quizzend, de hele Bijbel door. Van Genesis tot Openbaringen, een reis van in totaal 66 Bijbelboeken met 1189 hoofdstukken. We proberen bij zoveel mogelijk hoofdstukken een quizvraag te maken, een hele uitdaging.

Het zijn zeer diverse vragen: er zijn zowel (relatief) gemakkelijke vragen, lastige vragen, moeilijke vragen en ook een heel aantal (bijna) onmogelijke vragen. Dat vinden we niet erg, we hopen je juist te triggeren om de Bijbel (fysiek of digitaal) open te slaan. Je weet in dat geval in ieder geval zeker dat in het hoofdstuk, waar de vraag over gaat, het juiste antwoord staat. Misschien zelfs dat deze quizen je nieuwsgierig maken en een aanzet zijn om (nog meer) in de Bijbel te gaan lezen.

We zijn bij de quizen uitgegaan van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV).

Op internet vind je die o.a. op <https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GEN.1/Genesis-1> of <https://bijbel.eo.nl/>

Waarom jij ook meequizt, hoeveel antwoorden jij ook goed of fout hebt, wat het jou ook wel of niet oplevert, we vinden het fijn dat je deze quizen gevonden hebt en meedoet. Veel plezier.

Denk je dat je iemand anders met deze quizen plezier doet? Deel deze site dan vooral met anderen.

En wil je ons laten weten wat je van de quizen vindt, vul dan het contactformulier op <https://bijzonderdiensten.mozello.com> in of stuur een e-mail naar bijzonderdiensten.wv@gmail.com

Bijbelboeken Quiz - Deel 38 - Ezechiël 32 tot en met 48 (NBV)

Ezechiël

- Het boek dat naar de profeet Ezechiël is genoemd, is een profetisch geschrift over de ondergang en het herstel van Israël en Juda.
- Het boek Ezechiël is genoemd naar een profeet die werkzaam was in Babylonië, dat in dit boek het 'land van de Chaldeeën' wordt genoemd. Volgens dateringen in de tekst (Ezechiël 1:2 en Ezechiël 29:17) was hij werkzaam tussen 593-571 voor Christus.
- Ezechiël kwam uit een familie van priesters. Hij werd door Nebukadnessar gevangengenomen en naar Babylonië gebracht, samen met koning Jojachin. In Babylonië woonde Ezechiël bij het Kebarkanaal. Hij richtte zijn boodschap zowel tot de ballingen als tot degenen die in Juda achtergebleven waren.
- Ezechiël maakt deel uit van de 'grote profeten'. De drie profetenboeken Jesaja, Jeremia en Ezechiël worden zo genoemd vanwege hun omvang. In de Bijbel is Ezechiël het laatste van deze drie boeken. Deze volgorde is bepaald door de tijdsaanduidingen die in de eerste verzen van deze boeken staan.

En dan de opdracht die horen bij Ezechiël 32 tot en met 48:

Wat hoort er te staan op de plaats van de vraagtekens. De juiste antwoorden staan onder de laatste vraag, maar uiteraard staan ze niet in de juiste volgorde. Plaats de letter of het cijfer in de oplossing onderaan onder het bijbehorende hoofdstuk. De oplossing lees je dan van links naar rechts.

851 (Ezechiël 32) 2 'Mensenkind, hef een klaaglied aan over de farao, de koning van Egypte, en zing: "Je waande je een leeuw onder de volken, je was als een **?????** in de zeeën. Water spoot uit je neusgaten, met je poten maakte je het water troebel, de waterstromen donker."

852 (Ezechiël 33) 27 Dit moet je tegen hen zeggen: "Dit zegt God, de HEER: Zo waar ik leef, wie nog in de ruïnes woont zal vallen door het zwaard, wie daarbuiten leeft geef ik als prooi aan de wilde **?????**, en wie zich in holen en grotten verschuilt zal sterven aan de pest.

853 (Ezechiël 34) Mijn **?????** zijn verstrooid, 6 ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat.

854 (Ezechiël 35) 12 Jij zult weten dat ik de HEER ben! Al je beledigingen heb ik gehoord, alles wat je hebt gezegd over de **?????** van Israël – dat ze verwoest waren, dat jij ze kon plunderen.

855 (Ezechiël 36) 37 Dit zegt God, de HEER: Ook dit verlangen van het volk van Israël zal ik in vervulling laten gaan: ik zal het volk zo talrijk maken als een kudde schapen; 38 zo vol als Jeruzalem op hoogtijdagen is met heilige **?????**, zo vol met mensen zullen de steden zijn die nu in puin liggen. En ze zullen beseffen dat ik de HEER ben."

856 (Ezechiël 37) 11 En hij zei tegen mij: 'Mensenkind, deze **?????** zijn het volk van Israël. Het zegt: "Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden." 12 Profeteer daarom en zeg tegen hen: "Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen.

857 (Ezechiël 38) 8 Over lange tijd, in de verre toekomst, zul je bevel krijgen om op te trekken tegen een land dat zich nog maar net van de oorlog hersteld heeft, tegen een volk dat uit vele volken weer is samengebracht op de bergen van Israël, die lange tijd verlaten zijn geweest. Teruggekeerd leeft het daar zonder zorgen. 9 Met je troepen en al je bondgenoten zul je optrekken als een **?????**, als een wolk die het land overdekt.

