

BIJBELBOEKEN QUIZ MARATHON 2022 / 2023

Van harte welkom bij deze Bijbelboeken Quiz. We gaan, al quizzend, de hele Bijbel door. Van Genesis tot Openbaringen, een reis van in totaal 66 Bijbelboeken met 1189 hoofdstukken. We proberen bij zoveel mogelijk hoofdstukken een quizvraag te maken, een hele uitdaging.

Het zijn zeer diverse vragen: er zijn zowel (relatief) gemakkelijke vragen, lastige vragen, moeilijke vragen en ook een heel aantal (bijna) onmogelijke vragen. Dat vinden we niet erg, we hopen je juist te triggeren om de Bijbel (fysiek of digitaal) open te slaan. Je weet in dat geval in ieder geval zeker dat in het hoofdstuk, waar de vraag over gaat, het juiste antwoord staat. Misschien zelfs dat deze quizen je nieuwsgierig maken en een aanzet zijn om (nog meer) in de Bijbel te gaan lezen.

We zijn bij de quizen uitgegaan van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV).

Op internet vind je die o.a. op <https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GEN.1/Genesis-1> of <https://bijbel.eo.nl/>

Waarom jij ook meequizt, hoeveel antwoorden jij ook goed of fout hebt, wat het jou ook wel of niet oplevert, we vinden het fijn dat je deze quizen gevonden hebt en meedoet. Veel plezier.

Denk je dat je iemand anders met deze quizen plezier doet? Deel deze site dan vooral met anderen.

En wil je ons laten weten wat je van de quizen vindt, vul dan het contactformulier op

<https://bijzonderdiensten.mozello.com> in of stuur een e-mail naar bijzonderdiensten.wv@gmail.com

Bijbelboeken Quiz - Deel 36 - Klaagliederen 1 tot en met 5 en Ezechiël 1 tot en met 14 (NBV)

Klaagliederen

Het boek Klaagliederen is een verzameling van vijf liederen. De dichter klaagt en treurt over de verwoesting van Jeruzalem (in het boek vaak Sion genoemd) door de Babyloniërs onder Nebukadnessar in 586 voor Christus. Sommige stukken wekken de indruk dat ze door een ooggetuige geschreven zijn. De auteur geeft de rouw en verwarring na de verwoesting van Jeruzalem weer. Hij stelt daarbij de ellende voor als een straf van God vanwege de eigen zonden en de zonden van de voorouders. Hij wijst er niet alleen op dat God rechtvaardig is in wat hij deed, maar roept ook op tot inkeer en nieuw vertrouwen op Gods liefde. Er is ook ruimte voor hoop op een betere toekomst. Uit 2 Kronieken 35:25 kan worden afgeleid dat de Klaagliederen door de profeet Jeremia geschreven zijn. Jeremia staat daarom traditioneel bekend als de auteur van dit boek. Vandaar ook dat het boek in de meeste vertalingen na het boek Jeremia te vinden is.

Ezechiël

- Het boek dat naar de profeet Ezechiël is genoemd, is een profetisch geschrift over de ondergang en het herstel van Israël en Juda.

- Het boek Ezechiël is genoemd naar een profeet die werkzaam was in Babylonië, dat in dit boek het 'land van de Chaldeeën' wordt genoemd. Volgens dateringen in de tekst (Ezechiël 1:2 en Ezechiël 29:17) was hij werkzaam tussen 593-571 voor Christus.

- Ezechiël kwam uit een familie van priesters. Hij werd door Nebukadnessar gevangengenomen en naar Babylonië gebracht, samen met koning Jojachin. In Babylonië woonde Ezechiël bij het Kebarkanaal. Hij richtte zijn boodschap zowel tot de ballingen als tot degenen die in Juda achtergebleven waren.

- Ezechiël maakt deel uit van de 'grote profeten'. De drie profetenboeken Jesaja, Jeremia en Ezechiël worden zo genoemd vanwege hun omvang. In de Bijbel is Ezechiël het laatste van deze drie boeken. Deze volgorde is bepaald door de tijdsaanduidingen die in de eerste verzen van deze boeken staan.

En dan de opdracht die horen bij de Klaagliederen 1 tot en met 5 en Ezechiël 1 tot en met 14:

Wat hoort er te staan op de plaats van de vraagtekens. De juiste antwoorden staan onder de laatste vraag, maar uiteraard staan ze niet in de juiste volgorde. Plaats de letter of het cijfer in de oplossing onderaan onder het bijbehorende hoofdstuk. De oplossing lees je dan van links naar rechts.

815 (Klaagliederen 1)

20 HEER, zie mijn ellende: mijn ingewanden staan in brand, mijn **hart** wordt verscheurd, omdat ik zo opstandig ben geweest. Buiten berooft het zwaard mij van mijn kinderen, binnen heerst de dood.

816 (Klaagliederen 2)

16 Al je vijanden sperren hun **mond** naar je open; ze fluiten, grijnzen en spotten: 'We hebben haar verwoest!'

817 (Klaagliederen 3)

56 U hoort mijn stem. Sluit uw **oor** niet voor mijn zuchten en mijn hulpgeroep.

818 (Klaagliederen 4)

6 De wandaden van mijn volk zijn groter dan de zonden van Sodom, dat in een oogwenk werd weggevaagd, zonder dat een **hand** het beroerde.

819 (Klaagliederen 5)

16 De kroon is van ons **hoofd** gevallen. Wee ons, wij hebben gezondigd!

820 (Ezechiël 1) 24 Toen hoorde ik het geluid van hun vleugels. Het klonk als het gebulder van de zee, als de stem van de Ontzagwekkende, als het rumoer van een mensenmassa, als een dreunend **leger**.

821 (Ezechiël 2) 2 Terwijl deze woorden klonken, voer er een **geest** in mij die me weer op deed staan, en er werd opnieuw tegen mij gesproken: 3 'Mensenkind, ik stuur jou naar de Israëlieten, naar dat weerspannige volk dat tegen mij in opstand is gekomen.

822 (Ezechiël 3) 1 De stem zei tegen mij: 'Mensenkind, eet op wat je wordt voorgehouden; eet deze **rol** op en ga naar de Israëlieten om te profeteren.'

823 (Ezechiël 4) 1 Mensenkind, neem een **kleitablet** voor je en teken daarop een stad: Jeruzalem.

824 (Ezechiël 5) 1 Mensenkind, neem een scherp zwaard en gebruik dat als een scheermes om je hoofdhaar en je baard mee af te scheren. Het haar moet je op een **weegschaal** leggen en verdelen.

825 (Ezechiël 6) 12 Wie ver weg is zal sterven aan de pest, wie dichtbij is zal sterven door het zwaard, en wie daaraan weet te ontkomen, zal sterven van de **honger**: zo zal ik mijn woede op hen koelen.

826 (Ezechiël 7) 16 Wie toch ontkomen, zijn als duiven uit het dal – verdreven naar de bergen, kermend in hun schuld. 17 Het water loopt hun langs de **benen**, hun armen worden slap, 18 ze gaan gehuld in het zwart, ze sidderen en beven, hun ogen zijn beschaamd, hun schedels kaalgeschoren.

827 (Ezechiël 8) 2 Dit is wat ik zag: een gedaante als van vuur. Vanaf wat zijn **lendenen** leken te zijn naar beneden toe zag ik vuur, en naar boven toe een schittering, glanzend als wit goud.

828 (Ezechiël 9) 2 En ik zag hoe zes mannen uit de richting van de noordelijke bovenpoort kwamen, alle zes met een dodelijk wapen in hun hand. Er was ook nog een man bij hen in linnen kleren, die een schrijverskoker aan zijn **gordel** droeg. De mannen gingen naast het bronzen altaar staan.

829 (Ezechiël 10) 2 De HEER zei tegen de in linnen geklede man: 'Ga het raderwerk waarop de cherubs rusten binnen en vul er je **handen** met gloeiende kolen; die moet je uitstrooien over de stad.' Ik zag hoe de man naar binnen ging.

830 (Ezechiël 11) 22 De cherubs spreidden hun **vleugels** uit, de wielen stonden naast hen en de stralende verschijning van de God van Israël bevond zich boven hen.

831 (Ezechiël 12) 3 Pak daarom bij elkaar wat je nodig hebt om in ballingschap te gaan, mensenkind, en vertrek bij daglicht, zodat iedereen het kan zien; ze moeten zien dat je vanuit je woonplaats in ballingschap gaat, ergens anders heen. Misschien dat ze dan, hoe opstandig ze ook zijn, hun **ogen** gaan gebruiken.

832 (Ezechiël 13) 20 Daarom – zegt God, de HEER – verscheur ik de banden waarmee jullie de mensen als vogels vangen; ik scheur ze van je **armen** af en laat de mensen vrij die in je netten verstrikt zijn geraakt.

833 (Ezechiël 14) 21 Dit zegt God, de HEER: Dit alles geldt des te meer nu ik mijn vier straffen: het **zwaard**, de honger, de wilde dieren en de pest, op Jeruzalem loslaat om er mens en dier uit te roeien!

armen	L	handen	W	leger	E	rol	R
benen	O	hart	U	lendenen	P	vleugels	V
geest	N	honger	T	mond	W	weegschaal	S
gordel	U	hoofd	G	ogen	O	zwaard	K
hand	E	kleitablet	U	oor	Z		

OPLOSSING (TEKST KOMT UIT PSALMEN):

			B	I	J		U		H	E	E	R		I	S		R	E	D	D	I	N	G		
Hoofd- stuk	KI 1	KI 2	KI 3	KI 4	KI 5	Ez 1	Ez 2		Ez 3	Ez 4	Ez 5	Ez 6		Ez 7	Ez 8		Ez 9	Ez 10		Ez 11	Ez 12	Ez 13	Ez 14		
Letter	U	W	Z	E	G	E	N		R	U	S	T		O	P		U	W		V	O	L	K		