

BIJBELBOEKEN QUIZ MARATHON 2022

Van harte welkom bij deze Bijbelboeken Quiz. We gaan, al quizzend, de hele Bijbel door. Van Genesis tot Openbaringen, een reis van in totaal 66 Bijbelboeken met 1189 hoofdstukken. We proberen bij zoveel mogelijk hoofdstukken een quizvraag te maken, een hele uitdaging.

Het zijn zeer diverse vragen: er zijn zowel (relatief) gemakkelijke vragen, lastige vragen, moeilijke vragen en ook een heel aantal (bijna) onmogelijke vragen. Dat vinden we niet erg, we hopen je juist te triggeren om de Bijbel (fysiek of digitaal) open te slaan. Je weet in dat geval in ieder geval zeker dat in het hoofdstuk, waar de vraag over gaat, het juiste antwoord staat. Misschien zelfs dat deze quizen je nieuwsgierig maken en een aanzet zijn om (nog meer) in de Bijbel te gaan lezen.

We zijn bij de quizen uitgegaan van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV).

Op internet vind je die o.a. op <https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GEN.1/Genesis-1> of <https://bijbel.eo.nl/>

Waarom jij ook meequizt, hoeveel antwoorden jij ook goed of fout hebt, wat het jou ook wel of niet oplevert, we vinden het fijn dat je deze quizen gevonden hebt en meedoet. Veel plezier.

Denk je dat je iemand anders met deze quizen plezier doet? Deel deze site dan vooral met anderen.

En wil je ons laten weten wat je van de quizen vindt, vul dan het contactformulier op

<https://bijzonderdiensten.mozello.com> in of stuur een e-mail naar bijzonderdiensten.wv@gmail.com

Bijbelboeken Quiz - Deel 32 - Jesaja 23 tot en met 44 (NBV)

Jesaja

Dit Bijbelboek is genoemd naar de profeet Jesaja. Hij profeteerde tijdens de regering van verschillende koningen van Juda: Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia. Hij was een kleinzoon van koning Joaz en een neef van koning Uzzia. Hij woonde aan het hof en gaf als profeet advies aan de koning. De adviezen die hij de koning gaf, waren dus eigenlijk Gods adviezen. Jesaja komt ook voor in 2 Koningen hoofdstuk 19 en 20.

Een profeet is iemand die rechtstreeks van God hoort wat hij tegen de mensen moet zeggen. Hij spreekt namens God tot de mensen. Jesaja begon met profeteren in het jaar dat koning Uzzia stierf (hoofdstuk 6). Dat was in het jaar 740 vóór het jaar nul. Hij profeteerde ruim 40 jaar lang. In zijn tijd bestond het land Israël uit twee koninkrijken. Het zuidelijke rijk bestond uit de stammen van Juda en Benjamin en wordt over het algemeen 'Juda' genoemd. Jeruzalem was de hoofdstad. Het noordelijke rijk bestond uit de andere tien stammen en wordt 'Israël' genoemd. Daar was Samaria de hoofdstad.

Het is een moeilijk boek. Dat komt onder andere doordat de dingen niet in de volgorde staan waarop ze (gaan) gebeuren. Zo staat bijvoorbeeld pas in hoofdstuk 6 dat God Jesaja roept om namens Hem te spreken. Wat het ook moeilijk maakt, is dat de profetieën over verschillende tijden gaan. Sommige dingen gebeuren al in de tijd dat Jesaja leeft. Andere pas na zijn dood, zoals bijvoorbeeld het einde van het rijk van Babylonië, de terugkeer van de Judeeërs naar hun eigen land, de geboorte van Jezus honderden jaren later, en nóg weer eeuwen later het ontstaan van de staat Israël. Weer andere dingen zijn nog steeds niet gebeurd, maar liggen nog in de toekomst. Die gaan over het eind van de tijd.

Ook gebeurt het vaak dat één profetie over verschillende tijden gaat. Eerst gaat het bijvoorbeeld over de terugkeer van de Judeeërs naar hun eigen land, maar dan nemen Jesaja's woorden opeens grotere stappen en gaan ze over een tijd die nog moet komen. Vaak ziet Jesaja in zijn geest de dingen die in de toekomst gaan gebeuren. Hij vertelt wat hij ziet alsof het al gebeurt of zelfs al gebeurd is. Dat werkt verwarrend, omdat het in werkelijkheid nog helemaal niet is gebeurd.

En dan de opdracht voor die hoort bij de hoofdstukken 23 tot en met 44 van Jesaja:

Wat hoort er te staan op de plaats van de vraagtekens. De juiste antwoorden staan onder de laatste vraag, maar uiteraard staan ze niet in de juiste volgorde. Plaats de letter of het cijfer in de oplossing onderaan onder het bijbehorende hoofdstuk. De oplossing lees je dan van links naar rechts.

719 (Jesaja **23**) **15** Op die dag zal Tyrus in vergetelheid raken, gedurende zeventig jaar, de levenstijd van een koning. Aan het eind van die zeventig jaar zal het Tyrus vergaan als de hoer uit het liedje: **16** Trek met je lier door de stad, arm vergeten hoertje. **??????????** een lied, zo mooi en zo lang als je kunt, anders zien ze je niet staan.

720 (Jesaja **24**) **20** De aarde zwalkt en waggelt als een dronkaard, ze zwaait **??????????** als een hut in de storm. Haar opstandigheid drukt zwaar op haar, ze valt en staat niet meer op.

721 (Jesaja **25**) **1** HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis **??????????** uitgevoerd.

722 (Jesaja **26**) **??????????** voor het rechtvaardige volk **1** Op die dag zal in Juda dit lied klinken: 'Wij hebben een sterke stad, de HEER biedt ons redding als een wal, als een muur.'

723 (Jesaja **27**) **3** Dag en nacht zal ik de wacht houden, zodat niemand hem kan schaden; **4** ik koester mijn woede niet. Maar zou ik **??????????** dulden?

