

BIJBELBOEKEN QUIZ MARATHON 2022

Van harte welkom bij deze Bijbelboeken Quiz. We gaan, al quizzend, de hele Bijbel door. Van Genesis tot Openbaringen, een reis van in totaal 66 Bijbelboeken met 1189 hoofdstukken. We proberen bij zoveel mogelijk hoofdstukken een quizvraag te maken, een hele uitdaging.

Het zijn zeer diverse vragen: er zijn zowel (relatief) gemakkelijke vragen, lastige vragen, moeilijke vragen en ook een heel aantal (bijna) onmogelijke vragen. Dat vinden we niet erg, we hopen je juist te triggeren om de Bijbel (fysiek of digitaal) open te slaan. Je weet in dat geval in ieder geval zeker dat in het hoofdstuk, waar de vraag over gaat, het juiste antwoord staat. Misschien zelfs dat deze quizen je nieuwsgierig maken en een aanzet zijn om (nog meer) in de Bijbel te gaan lezen.

We zijn bij de quizen uitgegaan van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV).

Op internet vind je die o.a. op <https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GEN.1/Genesis-1> of <https://bijbel.eo.nl/>

Waarom jij ook meequizt, hoeveel antwoorden jij ook goed of fout hebt, wat het jou ook wel of niet oplevert, we vinden het fijn dat je deze quizen gevonden hebt en meedoet. Veel plezier.

Denk je dat je iemand anders met deze quizen plezier doet? Deel deze site dan vooral met anderen.

En wil je ons laten weten wat je van de quizen vindt, vul dan het contactformulier op

<https://bijzonderediensten.mozello.com> in of stuur een e-mail naar bijzonderediensten.wv@gmail.com

Hieronder de beginregels uit Psalmen 121 tot met 150. Er ontbreekt telkens 1 woord, op de plaats van de vraagtekens. De in totaal 30 ontbrekende woorden staan, in alfabetische volgorde, onder Psalmen 150 (vraag 646).

Achter die ontbrekende woorden staat een HOOFDLETTER. Plaats de hoofdletter, die achter het ontbrekende woord staat, in het vakje onderaan met hetzelfde nummer als de Psalm waarin het ontbrekende woord thuishoort.

Dus: hoort het woord 'tent' bij **Psalmen 121**, dan plaats je de 'M' die achter 'tent' staat in **vakje 121** in de oplossing. Als je dat op de juiste manier doet, dan lees je de oplossing in de onderste kolom. Veel plezier en succes.

Let op: het aantal vraagtekens komt overeen met het aantal letters van het woord dat er moet staan.

Bijbelboeken Quiz - Deel 28 - Psalmen 121 tot en met 150 (NBV)

Psalmen

617 (Psalmen **121**) Ik sla mijn **ogen** op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.

618 (Psalmen **122**) Verheugd was ik toen ik hoorde: 'Wij gaan naar het **huis** van de HEER,' verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem. Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht open.

619 (Psalmen **123**) Naar u sla ik mijn ogen op, naar u die in de hemel troont, zoals de ogen van een slaaf de **hand** van zijn heer volgen, en de ogen van een slavine de hand van haar meesteres, zo volgen onze ogen de HEER, onze God, tot hij ons genadig wil zijn.

620 (Psalmen **124**) Was de HEER niet voor ons geweest, – Israël, blij het herhalen – was de HEER niet voor ons geweest toen de mensen zich tegen ons keerden, ze hadden ons levend verslonden, zo hevig was hun **woede**.

621 (Psalmen **125**) Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat voor eeuwig. Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER zijn **volk** van nu tot in eeuwigheid.

622 (Psalmen **126**) Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden, een **lach** vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich.

623 (Psalmen **127**) Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de **stad** niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.

624 (Psalmen **128**) Gelukkig ieder die **ontzag** heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst: je zult eten wat je werk opbrengt, geluk en voorspoed vallen je toe

625 (Psalmen **129**) Dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan, – Israël, blij het herhalen – dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan, maar gebroken hebben ze mij niet. Ze trokken hun ploeg over mijn rug en maakten lange voren, maar de HEER die rechtvaardig is, sneed de **riemen** van de drijvers door.

626 (Psalmen **130**) Uit de diepte roep ik tot u, HEER, Heer, hoor mijn **stem**, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. Als u de zonden blijft gedenken, HEER, Heer, wie houdt dan stand

627 (Psalmen **131**) HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een **kind** op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij.

