

## **BIJBELBOEKEN QUIZ MARATHON 2022**

Van harte welkom bij deze Bijbelboeken Quiz. We gaan, al quizzend, de hele Bijbel door. Van Genesis tot Openbaringen, een reis van in totaal 66 Bijbelboeken met 1189 hoofdstukken. We proberen bij zoveel mogelijk hoofdstukken een quizvraag te maken, een hele uitdaging.

Het zijn zeer diverse vragen: er zijn zowel (relatief) gemakkelijke vragen, lastige vragen, moeilijke vragen en ook een heel aantal (bijna) onmogelijke vragen. Dat vinden we niet erg, we hopen je juist te triggeren om de Bijbel (fysiek of digitaal) open te slaan. Je weet in dat geval in ieder geval zeker dat in het hoofdstuk, waar de vraag over gaat, het juiste antwoord staat. Misschien zelfs dat deze quizen je nieuwsgierig maken en een aanzet zijn om (nog meer) in de Bijbel te gaan lezen.

We zijn bij de quizen uitgegaan van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV).

Op internet vind je die o.a. op <https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GEN.1/Genesis-1> of <https://bijbel.eo.nl/>

Waarom jij ook meequizt, hoeveel antwoorden jij ook goed of fout hebt, wat het jou ook wel of niet oplevert, we vinden het fijn dat je deze quizen gevonden hebt en meedoet. Veel plezier.

Denk je dat je iemand anders met deze quizen plezier doet? Deel deze site dan vooral met anderen.

En wil je ons laten weten wat je van de quizen vindt, vul dan het contactformulier op <https://bijzonderediensten.mozello.com> in of stuur een e-mail naar [bijzonderediensten.wv@gmail.com](mailto:bijzonderediensten.wv@gmail.com)

---

### **Bijbelboeken Quiz - Deel 22 - Job 1 tot en met 21 (NBV)**

## **Job**

In het boek Job wordt het lijden van de vrome en rechtvaardige man Job beschreven. Historisch is er niets over Job bekend; het verhaal zegt dat hij in het land Us woonde, maar er is geen land met die naam bekend uit de oudheid.

In het boek Job staat de vraag centraal naar de zin van het lijden en naar de rol van God daarbij. De ervaringen van Job vormen het kader waarbinnen die vraag aan de orde komt.

Hoewel Job een rechtschapen en deugdzaam man is, wordt hij getroffen door veel onheil en ellende. De vrienden van Job, Elifaz, Bildad, Sofar en Elihu, verklaren zijn lijden door te zeggen dat Job dus wel gezondigd moet hebben. God belooft immers het goede gedrag van de mens en bestraft het kwade. Job betwist dat: hij verdient deze ellende niet, want hij is een vroom man en heeft altijd onberispelijk geleefd.

De discussies tussen Job en zijn vrienden worden omringd door een verhaal in proza. Daarin krijgt Satan, één van de hemelbewoners, toestemming van God om de vroomheid en rechtschapenheid van Job op de proef te stellen. Dat doet Satan door Job met rampspoed te overladen. Job blijft echter trouw aan God en wordt daarvoor beloond, zoals blijkt aan het slot van het boek.

De poëzie in het boek Job is van hoog niveau, met een aaneenschakeling van beelden, reeksen retorische vragen en mooie klankeffecten. De stijl van de prozahoofdstukken is vrij eenvoudig.

In de tekst spelen steeds tegenstellingen een rol, bijvoorbeeld:

- licht tegenover duisternis
- dood tegenover leven
- menselijke onmacht tegenover goddelijke almacht
- wijsheid tegenover onwetendheid
- God tegenover Satan

Ook in de vorm van de tekst, in vraag en antwoord, argumenten en tegenargumenten, komen de tegenstellingen terug.

Het boek kan in elf delen ingedeeld worden:

- Job 1-2: Proloog: de rechtschapen Job wordt beproefd.
- Job 3: De klacht van Job.
- Job 4-14: Eerste gesprek tussen Job en zijn vrienden.
- Job 15-21: Tweede gesprek tussen Job en zijn vrienden.
- Job 22-27: Derde gesprek tussen Job en zijn vrienden.
- Job 28: Lofzang op de wijsheid.
- Job 29-31: Job daagt God uit.
- Job 32-37: De betogen van Elihu.
- Job 38-41: De reactie van God.
- Job 42:1-6: Job herroept zijn uitdaging.
- Job 42:7-17: Epiloog: Job wordt in ere hersteld.

Het boek Job bestaat uit een reeks poëtische monologen en dialogen (Job 3:1-42:6) binnen het kader van een verhaal in proza (Job 1-2 en Job 42:7-17).

In het poëtische middendeel lijkt Job een ander karakter te hebben dan in het verhaal. In het verhalende gedeelte verdedigt Job God. Maar in de poëzie uit hij zich steeds opstandiger. Nu wordt God verdedigd door Jobs vrienden.

**455** (Job 1) Job: een eerlijke, trouwe man. Heeft eerbied voor God, doet nooit iets verkeerd. Veel vee, slaven en slavinnen. Hoeveel kinderen had hij?

- a) 4
- b) 7
- c) 10**
- d) 13

**456** (Job 2) Hemelbewoner Satan vertelt God dat Job alleen ontzag voor God heeft omdat God hem beschermt en zijn werk zegent. God geeft Satan toestemming Job op de proef te stellen. Satan mag doen wat hij wil met alles wat Job bezit. Als hij Job zelf maar met rust laat. Satan voegt de daad bij het woord: er worden dieren van Job gestolen en gedood, veel van zijn knechten sterven. Zelfs zijn kinderen sterven. Toch blijft Job de Heer danken. God spreekt Satan er op aan dat Job nog steeds ontzag voor hem heeft. Hoever gaat het volgende mandaat dat Satan van God krijgt?

- a) Satan mag alles met Job doen, als hij zijn leven maar spaart**
- b) Satan mag een menselijke gedaante aannemen en met Job gaan praten om hem om te praten
- c) Satan mag Job met plagen treffen die God gebruikte om de farao te bewegen het volk Israël te laten gaan
- d) Satan mag Job zijn vrouw en vrienden afnemen

**457** (Job 3) Jobs vrouw bemoeit zich er mee en wil dat Job God vervloekt en dan sterft. Jobs vrienden komen langs om hem te troosten. Ze scheuren hun kleren, gooien zand over hun hoofd en zitten 7 dagen bij Job zonder iets te zeggen, omdat ze zien hoeveel pijn Job heeft. Na 7 dagen begint Job te praten. Hij zegt dat hij nooit geboren had moeten worden en beter bij zijn geboorte gestorven was. Ook vraagt hij zich af waarom God .....

- a) dit doet met mensen die eerlijk en trouw zijn tegenover Hem
- b) het licht geeft aan ongelukkigen en het leven aan verbitterden**
- c) Satan de kans geeft om zoveel ellende over iemand uit te storten
- d) zijn kinderen van hem afneemt, die onschuldig zijn

**458** (Job 4) In Job 2 worden 3 vrienden van Job genoemd: Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma. Welke vriend neemt het woord en houdt zijn 1<sup>e</sup> betoog, waarin hij Job vertelt dat hij op God moet blijven vertrouwen?

- a) Bildad
- b) Elifaz**
- c) Sofar

**459** (Job 5) Wat zou de vriend van Job doen als hij in de situatie van Job zou staan?

- a) Hij zou niet twifelen of de straf terecht is en om vergeving vragen, want God straft nooit zonder reden
- b) Hij zou Satan ook de andere wang toekeren en vragen om meer onheil
- c) Hij zou uit de stad verdwijnen, zodat er geen onschuldige mensen meer worden getroffen door Gods toorn
- d) Hij zou zich tot God wenden en aan God het oordeel overlaten**

**460** (Job 6) In Job 6 antwoordt Job op het betoog van zijn vriend. Wat zegt hij daar over vrienden?

- a) Job zegt dat hij geen grotere Vriend heeft dan God
- b) Job zegt dat zijn vrienden hem er door heen helpen als het nodig is
- c) Job zegt dat zijn vrienden hun tijd beter aan hun eigen problemen kunnen besteden
- d) Job zegt dat zijn vrienden onbetrouwbaar zijn**

**461** (Job 7) Het gaat niet goed met Job. Zijn lichaam is met wormen en korsten bedekt. En wat zegt Job over zijn huid?

- a) Job zegt 'mijn huid heeft meer bulten dan de huid van een krokodil'
- b) Job zegt 'mijn huid kan de verzengende hitte van het leven niet meer verdragen'
- c) Job zegt 'mijn huid verschilfert en laat los'**
- d) Job zegt 'mijn huid voelt als de huid van iemand die oud is'

**462** (Job 8) We lazen al eerder dat er 3 vrienden van Job worden genoemd: Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma. Welke vriend neemt in Job 8, als reactie op het antwoord van Job, het woord en neemt het op voor God?

- a) Bildad**
- b) Elifaz
- c) Sofar

**463** (Job 9) Welke sterrenbeelden, die God gemaakt heeft, worden er in dit hoofdstuk genoemd?

- a) Grote Beer & Orion**
- b) Kleine Beer & Orion
- c) Phoenix & Grote Beer
- d) Phoenix & Kleine Beer

**464** (Job 10) Job zegt dat hem nog weinig dagen resten, voordat hij voorgoed zal vertrekken naar het land van diepe donkerte, het land van het donkerste duister, van de diepzwarte chaos, van het nachtzwarte licht. Wat vraagt hij God?

- a) Hij vraagt God om Satan uit de hemel te verbannen
- b) Hij vraagt God om zich van hem af te keren**
- c) Hij vraagt God om zijn vrienden het leed te besparen dat hem getroffen heeft
- d) Hij vraagt God om zijn zonden te vergeven en die van zijn familie en vrienden

**465** (Job 11) Je raadt het al, weer één van de vrienden van Job (er worden er 3 genoemd: Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma) die het woord neemt. Hij noemt Job o.a. een 'zwetser'. Welke vriend is het deze keer?

- a) Bildad
- b) Elifaz
- c) Sofar**

**466** (Job 12) Job heeft veel over God te vertellen. Welke van onderstaand uitspraken komt/komen uit Job 12?

- a) God beneemt aanvoerders het verstand, hij laat hen dolen in een woestijn zonder uitweg**
- b) God knevelt de tong van wijze mannen en berooft de ouden van hun oordeelskracht**
- c) God rukt koningen hun mantel af en bindt hun een lendendoek om**
- d) God stuurt priesters barrevoets weg en heersers brengt hij ten val**

**467** (Job 13) Job verwijt zijn vrienden dat ze kwakzalvers en leugenaars zijn. Hij richt zich tot God. Wat vraagt hij God?

- a) Hij vraagt God om Satan uit de hemel te verbannen
- b) Hij vraagt God om zich van hem af te keren**
- c) Hij vraagt God om zijn vrienden het leed te besparen dat hem getroffen heeft
- d) Hij vraagt God om zijn zonden te vergeven en die van zijn familie en vrienden

**468** (Job 14) Job zegt dat zelfs een boom het beter heeft dan hij. Waarom?

- a) Als een boom in het najaar zijn bladeren verliest, ontvangt hij het volgende voorjaar nieuwe bladeren
- b) Als een boom wordt omgehakt, loopt hij weer uit**
- c) Een boom ontvangt in ieder geval nog het water dat uit de hemel valt
- d) Een boom vindt rust in de schaduw van de andere bomen

**469** (Job 15) Elifaz spreekt tot Job. Hij zegt dat niet hij Job veroordeelt, maar dat Job dat zelf doet. De taal die Job spreekt misleidt. De oorzaak daarvan is Jobs schuldgevoel. Elifaz zegt dat een despoot weinig jaren zijn toegemeten. En wie brengt volgens Elifaz zijn dagen door in angst?

- a) Een goddeloze**
- b) Een rechtvaardige
- c) Iemand die God de schuld geeft van zijn eigen falen
- d) Iemand die zijn dagen doorbrengt in zelfmedelijden

**470** (Job 16) Job noemt de woorden van zijn vrienden een eindeloze stroom van lege woorden, hun troost brengt hem niets dan ellende. Wat zou Job doen als zijn vrienden hetzelfde zou overkomen als hem overkomt?

- a) Hij zou een groot feest geven voor zijn vrienden om het onrecht te vergeten
- b) Hij zou samen met zijn vrienden God aanklagen
- c) Hij zou zijn vrienden met rust laten
- d) Hij zou zijn vrienden moed inspreken met milde en troostende woorden**

**471** (Job 17) Wat doet volgens Job iemand die zijn vrienden noot om in zijn buit te delen?

- a) Hij doet de rechtvaardigen getuige zijn van zijn val
- b) Hij is als regen die de oogst wegspoelt
- c) Hij laat zijn kinderen versmachten van de honger**
- d) Hij maakt zijn moeder te schande

**472** (Job 18) Eén van Jobs vrienden wil hem opnieuw toespreken. Job maakt zijn vrienden een verwijt en zegt tegen hen 'Wat een woorden! Zijn jullie nooit uitgesproken?' Wat vraagt hij zijn vrienden vervolgens om te doen?

- a) Hij vraagt hen om begrip voor hem te tonen en hem niet verwijtend toe te spreken
- b) Hij vraagt hen om hun mond te houden en te verdwijnen
- c) Hij vraagt hen om hun verstand te gebruiken, zodat ze kunnen praten**
- d) Hij vraagt hen om samen met hem dronken te worden, zodat hij zijn zorgen kan vergeten

**473** (Job 19) Job zakt steeds dieper weg in het moeras van zelfmedelijden. Wie hebben zich volgens hem allemaal tegen hem gekeerd?

- a) Zijn bedienden, broers, familie, jongeren, slavinnen, vertrouwelingen, vrienden, vrouw**

**474** (Job 20) Eén van Jobs vrienden zegt dat de goddeloze kan vluchten voor een ijzeren wapen. Maar waardoor wordt de goddeloze doorschoten?

- a) Door de toorn van de HEER
- b) Door een bronzen boog**
- c) Door een pijl van de rechtvaardige
- d) Door het wapen van zijn beste vriend

**475** (Job 21) Wie leeft volgens Job lang, ziet zijn kinderen gedijen, wordt niet getroffen door Gods gesel, kent slechts voorspoed en daalt rustig af naar het dodenrijk?

- a) De goddeloze**
- b) De rechtvaardige
- c) De trouwe dienaar van de HEER
- d) De vredestichter