

Bijbelse getallenquiz (deel 7 van 8)

Nieuwe Testament deel 3, we gaan verder met eerst nog wat voorbeelden en gelijkenissen. Daarna een aantal getallen rond het lijden en sterven van Jezus.

Onderstaande getallen horen bij de Bijbelverzen (NBV vertaling) uit de vragen 80 t/m 92. Maar op de plaats van welke vraagtekens hoort welk getal? Succes.

En weet je het niet? Voel je dan vrij om het antwoord in de Bijbel op te zoeken.

TIP: de online NBV vertaling vind je op internet <https://bijbel.eo.nl/bijbel/genesis/1>

| | | | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 10 | 10 | 11 | 18 | 30 | 60 |
| 99 | 100 | | | | |

Vraag 80

Lucas 15 : 8-10

8 En als een vrouw **10** drachmen heeft en er **1** verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft?

Vraag 81

Lucas 13 : 10-13

10 Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. 11 Er was daar ook een vrouw die al **18** jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. 12 Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: 'U bent verlost van uw ziekte,' 13 en hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God.

Vraag 82

Lucas 14 : 17-19

17 Toen de dag van het feestmaal gekomen was, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: "Kom, want alles staat klaar." 18 Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. " 19 En een ander zei: "Ik heb **5** span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen."

Vraag 83

Lucas 15 : 3-4

3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4 'Als iemand van u **100** schapen heeft waarvan er **1** verloren is geraakt, laat hij dan niet de **99** andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?

Vraag 84

Lucas 19 : 12-13

12 Hij zei: 'Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. 13 Hij riep **10** van zijn dienaren bij zich, gaf elk van hen **1** mine zilver en zei tegen hen: "Ga daarmee handeldrijven terwijl ik weg ben."

Vraag 85

Lucas 19 : 8

8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: 'Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven, en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het

4voudig vergoeden.'

Vraag 86

Matteüs 26 : 14-16

14 Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters 15 en zei: 'Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever?' Ze betaalden hem **30** zilverstukken. 16 Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren.

Vraag 87

Marcus 14 : 12-14 *Het pesachmaal*

12 Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen Hem: 'Waar wilt U dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat U het pesachmaal kunt eten?' 13 Hij stuurde **2** van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: 'Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoetkomen; volg hem, 14 en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen: "De meester vraagt: 'Waar is het gastenvertrek waar Ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?'"

Vraag 88

Matteüs 26 : 33-35

33 Petrus zei daarop tegen hem: 'Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!' 34 Jezus antwoordde hem: 'Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij **3**maal verloochenen.' 35 Petrus zei: 'Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.' Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.

Vraag 89

Marcus 15 : 27-30

27 Samen met Hem kruisigden ze **2** misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links. 29 De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met Hem: 'Ach, kijk nou toch eens! Jij die de tempel afbreekt en in **3** dagen weer opbouwt, 30 red jezelf toch door van het kruis af te komen.'

Vraag 90

Marcus 15 : 33-34

33 Op het middaguur viel er duisternis over het hele land, die **3** uur aanhield. 34 Aan het einde daarvan, in het **9**de uur, riep Jezus met luide stem: 'Eloï, Eloï, lema sabachtani?', wat in onze taal betekent: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?'

Vraag 91

Marcus 16 : 13-14

13 Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd. 14 Ten slotte verscheen hij aan de **11** terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt.

Vraag 92

Lucas 24 : 13-16

13 Diezelfde dag gingen **2** van de leerlingen op weg naar Emmaüs, een dorp dat **60** stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden.