

## Bijbelse getallenquiz (deel 4 van 8)

We sluiten vandaag het Oude Testament af. Dat doen we met een Psalmen Getallen Quiz. De welbekende gezongen Psalmen uit het Liedboek der Kerken staan natuurlijk ook, hoe kan het ook anders, in de Bijbel, in het boek Psalmen.

Onderstaande getallen horen bij de Bijbelverzen (NBV vertaling) uit de vragen 40 t/m 52. We hebben een aantal Psalmen uitgezocht die, volgens ons, redelijk herkenbaar zijn als je een beetje bekend bent met de Psalmen uit het Liedboek der Kerken  
Op de plaats van welke vraagtekens hoort welk getal? Succes.

Weet je het niet? Voel je vrij om het antwoord op te zoeken. Bijvoorbeeld door te proberen de Bijbeltekst te vertalen naar de gezongen versie. En die kun je dan in het Liedboek opzoeken. Je kunt natuurlijk ook de gegeven Psalmnummers opzoeken in de NBV vertaling. En die NBV vertaling staat nog steeds op <https://bijbel.eo.nl/bijbel/genesis/1>

Volgende week gaan we verder met het Nieuwe Testament.

<b>1</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	<b>70</b>	<b>75</b>
<b>80</b>	<b>81</b>	<b>98</b>	<b>116</b>	<b>121</b>
<b>130</b>	<b>136</b>	<b>146</b>	<b>150</b>	

### De Psalmen

#### Vraag 40

Psalmen **81** : 1-4

1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van Asaf. 2 Jubel voor God, onze sterkte, juich voor de God van Jakob, 3 zing een lied en sla de tamboerijn, speel op de harp en de lieflijke lier, 4 blaas op de ramshoorn bij nieuwemaan en bij vollemaan voor onze feestdag, 5 want dat is een opdracht aan Israël, een voorschrift van Jakobs God.

#### Vraag 41

Psalmen **121** : 1-4

1 Een pelgrimlied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? 2 Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. 3 Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. 4 Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël.

#### Vraag 42

Psalmen **90** : 9-10

9 Al onze dagen gaan heen door uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht. **70** jaar duren onze dagen, of **80** als wij sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed, het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.

#### Vraag 43

Psalmen **23** : 1-3

1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, 3 hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.

#### Vraag 44

Psalmen **116** : 1-2

1 De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken, 2 hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang.

**Vraag 45**

Psalmen 98 : 1-2

1 Een psalm. Zing voor de HEER een nieuw lied: wonderen heeft hij verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding 2 De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt, voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

**Vraag 46**

Psalmen 136 : 1-3

1 Loof de HEER, want hij is goed – eeuwig duurt zijn trouw – 2 loof de allerhoogste God – eeuwig duurt zijn trouw – 3 loof de oppermachtige Heer – eeuwig duurt zijn trouw –

**Vraag 47**

Psalmen 1 : 1-2

1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

**Vraag 48**

Psalmen 130 : 1-4

1 Een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, HEER, 2 Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. 3 Als u de zonden blijft gedenken, HEER, Heer, wie houdt dan stand? 4 Maar bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag.

**Vraag 49**

Psalmen 42 : 1-3

1 Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten. 2 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. 3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen?

**Vraag 50**

Psalmen 75 :

1 Voor de koorleider. Op de wijs van Verdelg niet. Een psalm van Asaf, een lied. 2 Wij loven, God, wij loven u, uw naam is ons nabij, uw wonderen gaan van mond tot mond.

**Vraag 51**

Psalmen 150 : 1-5

1 Halleluja! Loof God in zijn heilige woning, loof hem in zijn machtig gewelf, 2 loof hem om zijn krachtige daden, loof hem om zijn oneindige grootheid. 3 Loof hem met hoorngeschal, loof hem met harp en lier, 4 loof hem met dans en tamboerijn, loof hem met snaren en fluit. 5 Loof hem met klinkende bekkens, loof hem met slaande cimbalen. 6 Alles wat adem heeft, loof de HEER. Halleluja!

**Vraag 52**

Psalmen 146 : 1-6

1 Halleluja! Loof de HEER, mijn ziel. 2 De HEER wil ik loven, zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta. 3 Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. 4 Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. 5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, 6 die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, hij die trouw is tot in eeuwigheid,