

WOENSDAGPUZZEL 13 OKTOBER 2021

Kerst, het is nog een eindje weg, maar de tuincentra etaleren al de eerste kerstspulletjes en Sky Christmas Radio is al weer online. Ook wij doen alvast een eerste duit in het zakje.

Streep de woorden door van de eerste coupletten van de volgende Kerstliedjes:

Gezang 134 - Gezang 138 - Gezang 141 - Gezang 143 - Gezang 145.

Heb je dat gedaan, dan blijven er een aantal woorden over die (als je ze in de juiste volgorde zet) een ander Kerstlied vormen. Welk Kerstlied is dat?

aan	en	ik	mij	uit
aanbidden	eng'len	in	mijn	uwe
aanbidden	excelsis	in	mijn	van
aanbidden	excelsis	in	mijn	van
aarde	geboren	in	miljoenen	van
aardrijk	geboren	in	naar	van
al	geborgen	in	nacht	van
allen	geen	in	nacht	veer
als	geest	in	neem	verwacht
alzo	gegeven	in	neer	voor
alzo	gehuld	jesu	neer	vorst
bethlehem	gezien	jesus	nooit	vrede
bethlehems	gij	jubelend	nu	vreugd
bethlehems	gij	kindje	nu	vreugde
bij	gij	kniel	nu	was
breng	gij	kom	nu	was
christus	gloria	komt	nu	was
dagen	gloria	komt	o	wat
davids	god	komt	o	welbehagen
de	god	Komt	o	wellekome
de	hart	komt	of	wellekome
de	hebt	komt	onze	wezen
deo	heer	komt	op	wieg
deo	heer	koning	op	wij
der	heer	kribbe	plaats	wij
der	heer	kribbe	roept	wij
der	heer	kruis	schepselen	wordt
deze	heilige	kyrieleis	schepselen	zal
die	hem	laat	smart	zaligen
die	hemel	lag	stal	ziel
dit	herberg	lang	stal	ziet
doeken	het	laten	stille	zij
een	hier	laten	terneer	zij
een	hier	laten	tezamen	zijn
eens	hij	leven	tijd	zijn
eer	hij	leven	tot	zijt
eer	hoge	lieve	troon	zijt
en	hoge	meer	u	zijt
en	huis	meer	u	zoon
en	ik	mensen	u	