

# WOORDZOEKER 2000 OVER DE TOP 2000

De Top 2000 was oorspronkelijk bedoeld als een eenmalig initiatief rond de millenniumwisseling.

Het idee was om het jaar 1999 uit en het jaar **2000** in te luiden met de beste 2000 liedjes ooit gemaakt. Aan luisteraars werd gevraagd om een lied met herinnering in te sturen via post of internet. Vanaf januari van dat jaar mochten de luisteraars zodoende stemmen op hun eigen "plaat van de eeuw". In de loop van 1999 werden op die manier 2000 zogenaamde millenniumplaten verzameld. Begin november 1999 werden deze 2000 singles in alfabetische volgorde op internet en teletekst geplaatst. Er mocht daarna gestemd worden voor de volgorde.

Voor de eerste editie uit 1999 stond de EO zendtijd af. Bijzonder was verder dat de Top 2000 ook 's nachts doorging, terwijl Radio 2 indertijd 's nachts niet in de lucht was.

Elk jaar vanaf eerste **kerstdag** luisteren nu dik tien miljoen Nederlanders naar de Top 2000. Wat staat er op nummer één? Is het 'Bohemian Rhapsody' van Queen, 'Hotel California' van the Eagles of misschien toch 'Roller Coaster van Danny Vera of 'Stairway to heaven' van Led Zeppelin? En dan natuurlijk de vraag: vinden we ook gospels in de lijst der lijsten?

De EO ging in 2016 op zoek naar christelijke geluiden in de Top 2000 en stelde een top 7 op. Wij namen die over en vertaalden, waar mogelijk, de notering naar het jaar 2020.

- 1. B.B. **King** & U2 - When **Love** Comes to town (nr. 1091 in de Top 2000 van 2020)  
De legendarische, in 2015 overleden bluesgitarist B.B. King en de Ierse band U2 waren groot fan van elkaar. King vroeg U2-frontman Bono om een liedje te schrijven met hem in het achterhoofd. Dit was het resultaat. Het nummer is eigenlijk één grote schuldbelijdenis die eindigt bij het **kruis** van **Jezus**, waar Bono de **liefde** ziet winnen. Een bekeringsverhaal in 4.10 minuten.
- 2. Chi Coltrane - Go Like **Elijah** When I Go (nr. 906 in de Top 2000 van 2020)  
Over rauwe stemmen gesproken: Chi Coltrane kan er ook wat van. Deze Amerikaanse zangeres heeft nooit een geheim gemaakt van haar **geloof**, en haar grootste hit in Nederland is één grote Bijbelverwijzing. Ze schreef het nadat haar moeder in de auto tegen haar zei: "Als ik ga, wil ik als **Elia** gaan en geen langzame dood sterven." Dochter maakte er een onvergetelijk lied van.
- 3. André Hazes en Paul de Leeuw - **Droomland** (nr. 1012 in de Top 2000 van 2020)  
Deze meedeiner die onherroepelijk in je hoofd blijft hangen, is een vertaling van een oude, Amerikaanse hymne: Beautiful isle of somewhere. Domineesvrouw Jessie Brown Pounds schreef het in 1897. De sterkste religieuze woorden zijn wat wegvertaald, maar het **verlangen** naar een ander **Koninkrijk** klinkt er nog altijd in door: 'Zwerver gij vindt daar **vrede**, zieke gij kent geen pijn. Daar wordt geen strijd gestreden, daar waar mijn **broeders** nog zijn.'
- 4. Al Green - Let's Stay **Together** (nr. 1887 in de Top 2000 van 2020)  
Hij zou je **dominee** maar zijn: Al Green. Deze zingende voorganger staat nog steeds regelmatig op de preekstoel. Maar niet alleen over de **hemelse** liefde, ook over de aardse weet deze minister-singer heel mooi te zingen.
- 5. Evanescence - Bring Me To **Life** (nr. 598 in de Top 2000 van 2020)  
Eerlijk is eerlijk: zelf beweert zangeres en schrijfster Amy Lee dat dit nummer over een bijzondere vriendin gaat. Maar de tekst gaat over iemand die tot in je **ziel** kijkt en je tot **leven** wekt. Neem daarbij het geloof van de zangeres en je kunt er niet omheen: dit is een verholde **gospel**.
- 6. The Byrds - Turn **Turn** Turn (nr. 1940 in de Top 2000 van 2016, daarna uit de lijst verdwenen).  
Deze kan natuurlijk niet ontbreken: een letterlijk Bijbelcitaat van een folkband die grossiert in gosselliedjes. Voor alles is een tijd, schreef de **Prediker**, en The Byrds zetten dat gedeelte op aanstekelijke muziek.
- 7. Aretha Franklin - I Say A Little **Prayer** (nr. 494 in de Top 2000 van 2020)  
Dit nummer werd geschreven in een tijd dat veel mannen in Vietnam vochten; het heeft dus nogal een serieuze ondertoon. In handen van gospelzangeres Aretha Franklin – die het vak in de **kerk** leerde – is het een nummer waar iedere eenzame echtgenote zich in kan herkennen.

Streek de vetgedrukte/onderstreepte woorden door in de woordzoeker.  
 Ze staan van links→rechts, rechts→links, boven→onder en onder→boven.

De niet doorgestreepte letters vormen de oplossing.  
 Succes.

T	U	R	N	S	R	E	D	E	O	R	B	T
O	V	P	D	K	E	R	S	T	D	A	G	D
R	E	E	N	2	R	E	Y	A	R	P	K	O
E	R	L	A	G	E	L	O	O	F	O	O	M
H	L	I	L	O	L	E	V	E	N	L	N	I
T	A	J	M	S	U	Z	E	J	O	I	I	N
E	N	A	O	K	S	G	E	E	G	E	N	E
G	G	H	O	E	I	N	K	D	O	F	K	E
O	E	R	R	V	U	I	R	E	S	D	R	L
T	N	K	D	O	R	K	E	R	P	E	I	E
E	L	I	A	L	K	D	K	V	E	I	J	I
E	E	S	L	E	M	E	H	N	L	S	K	Z
E	F	I	L	T	R	E	K	I	D	E	R	P

**OPLOSSING:**

-----